

Odder Sportsfiskerforening

2. HALVÅR 2012
26. ÅRGANG



"Ud i det fri"

Læg vejen forbi vores butik og se det store udvalg indenfor udstyr og tilbehør til Jagt – Fiskeri og Friluftsliv.

Fiskeafdelingen bugner med spændende varer og gode tilbud!

*Se også det unikke Svenske Sameo fluegrej
som vi forhandler med eneret i Danmark.*

JAGT • FISKERI • FRITID

EFFEKT LAGERET

-ud i det fri

Holmboes Allé 14 - 8700 Horsens - Tlf. 75 62 49 88



Odder Sportsfiskerforening

Stiftet 1945

Klublokaler - Stampemøllen - Stampøllevvej 57

www.oddersportsfiskerforening.dk

www.sportsfiskeren.dk

OSFs BESTYRELSE:



Formand:
Tonny Jensen
86 55 43 10 - 20 11 51 74
sepia.gosmer@jensen.tdcadsl.dk



Næstformand:
Ib Sejersen
86 54 74 72 - 25 12 17 62
saloparken@mail.dk



Kasserer:
Peter Frederiksen
86 16 09 97 - 29 21 44 73
pf@samvirkende-revisorer.dk



Allan Rosenbæk
86 55 85 17 - 30 29 79 67
rosenbaek@it.dk



Vagn Haugaard
86 54 24 70 - 50 98 16 61
vhaugaard@email.dk



Jens Knudsen
86 93 71 58 - 23 27 05 64
jenskrk@gmail.com



Søren Dragsbæk
86 92 65 02 - 25 62 20 24
sorendrasbaek@yahoo.com



Ejner Nygaard Jensen
86 54 35 66 - 24 47 97 66
ejnerogjane@familie.tele.dk



Martin Rindom
29 82 29 59
mtrindom@gmail.com



Henrik Bøhne Rasmussen
22 27 17 81
henrikasmussendk@yahoo.dk

Blad: Niels Jørgen Nielsen, 86 54 03 52 - njn@it.dk Lars Aarø, 86 54 56 79 - 20 87 16 98 - kalamasimo@mac.com

Webmaster: Jens K. Knudsen - jenskrk@gmail.com

DREJ ET NUMMER

Det er meget vigtigt, at få stoppet forureningen med det samme.
Hvis der er noget akut f.eks. fisk der ligger døde i åen, eller hvis
vandet har en mistænkelig farve eller lugt (olie) ...

Ring straks til
Tonny Jensen 86 55 43 10 - 20 11 51 74
Brandinspektøren 86 54 05 29



Regnbuedrømme ved Odder Å

Vi skriver fredag den 17. februar 2012. Jeg har taget tidligt fri fra kontoret, og er kørt til Odder Å, på det ydre stykke ved Synnedrup. Jeg er kørt derned for at få en god naturoplevelse, og for at råde bod på skuffelsen fra premieredagen hvor åen var lukket pga. islægning.

Jeg iler af sted mod åen. I hjulsporet, hvor jeg går, er den sidste sne endnu ikke smeltet helt væk i skyggen af det levende hegn. Hist og her er sneen gennembrudt af friske brune muldvarpeskud fra samme nat. Markerne omkring mig har fået det spæde grønne skær af spirende vintersæd, og det lugter af frisk jord, men også svagt af gylle. Snart kan jeg se ud over ådalen. Den ligger foran mig i beige og brune farver iblandet med enkelte grønne stænk.

Vel ankommet til åen kan jeg konstatere at forholdene er perfekte til dagens fiskeri. Det er dejligt vejr med drivende skyer, solskin og svag vind fra en vestlig retning. Temperaturen er ca.

5-6 graders varme. Der er ingen is på vandet mere, og strømmen glider af sted med en passende fart. Der er helt stille i ådalen. Ud over lyden af den svage blæst, kan nu og da høres enkelte fugleskrig. Suset fra vinger kan pludselig høres svagt, men lyden stiger i styrke da et svane par passerer forbi over mit hoved.

Jeg begiver mig opstrøms mod udløbet ved Fiskbæk. Det er let at færdes langs åen i dag. Brinken er stadig stivfrossen efter de seneste ugers hårde frost. Pludselig letter en flok dobbeltbekkasiner foran mig. De flygter i deres legendariske zigzag kurs og lander længere henne ved åen. Da jeg atter nærmer mig dem, flygter de igen. Dette gentager sig et par gange, indtil de endelig fatter pointen og flyver i skjul længere inde på engen.

Efter at have rigget til, lader jeg boblen flyde nedstrøms mod udløbet. Jeg giver mig god tid, og nyder dagen som den er. Jeg går i mine egne tanker og bliver "vækket" af den traditionelle tudende



lyd fra hornet på den gamle røde Oddergris. Den har været en del af hver eneste fisketur, alle de år jeg har fisket ved åen. Jeg vender mig om og kigger på den idet den bumler forbi i baggrunden. Grisen er jo snart en saga blot, nu hvor DSB overtager sporet med de nye Desiro tog senere på året.

Jeg er nu nået frem til udgangspunktet hvor jeg startede, og har ikke mærket noget til ørrederne endnu. I tankerne er jeg så småt begyndt at indstille mig på, at dette måske "kun" bliver en god dag ved åen uden fisk. Jeg beslutter mig dog for at give fiskene en chance mere. Halvvejs tilbage til Fiskbæk begynder jeg at fiske igen. Nu forsvinder boblen pludselig under vandet. Den står ikke stille som ved bund bid, men vrækker lystigt fra side til side i det let farvede vand. Tilslag. Fast fisk!

Ret hurtigt viser Kalorius sig i overfladen for første gang, i skikkelse af en smuk, fed regnbueørred med lilla flanker og masser af små pletter på krop og halefinne. Fisken går dybt og trægt i åen. Sikker fordi vandet er iskoldt. Der er lidt bøvl med at få

foldet nettet ud, men snart får jeg mulighed for at lande fisken. Det er som sagt en regnbue (hunkøn). Den er 53 cm lang, og fjedervægten stopper lige på den gode side af 2 kg stregen. Jeg mistede engang en hidsig regnbue på dette stykke for år tilbage. Den løb ind i nogle siv og snørens sprang. Jeg føler nu at der endelig er blevet rettet op på dette gamle nederlag. En halv time senere fanger jeg en lille havørred, der forsigtigt frigøres for krogn og derefter nænsomt genudsættes.

Det er herligt når fisketuren går op i en højere enhed. Selv om langt fra alle ture ved åen ender som denne, kan jeg kun anbefale at man tager en tur eller to til vores dejlige lokale å her tidligt på året. Ikke mindst fordi man kan opleve og nyde naturens opvågning efter vinterens hårde strabadser.

Og husk også at tænke på dette: Det er et fåtal der sidder på plejehjemmet og tænker: "jeg skulle nu have taget nogle flere timer på kontoret". Tag da hellere ud og fisk.

Lars Abel

Husqvarna

Skov Have & Park



ODDER

PLÆNEKLIPPER-SERVICE

Skovdalsvej 36
8300 Odder
Tlf. 86 54 07 35
v/ Kim Dam

Natfiskeri på Kysten

Det bedste tidspunkt for at fange en havørred på kysten er for mit vedkommende i de lyse sommernætter. Det er gennem tiden blevet til mange gode ture ved kysten i tusmørket. Det er her jeg har oplevet flest fisk i vandet og mest aktivitet i vandet. Når mørket falder på, sker der noget i vandet. Hvis man tager sin lygte og lyser ned i vandet om natten, ser man hvor meget liv der er af rejer, mysis, småfisk og krabber. De små byttedyr tør komme frem fra deres skjul, og det ved havørreden åbenbart, for den kommer også frem fra sit skjul og jager ivrigt efter de mange byttedyr i vandet.

Vil man gerne fange en havørred, er det derfor en god ide at tage på natfiskeri i sommernatten. Er man heldig at ramme ind i et stort ædegilde, er der endda gode chancer for at få en havørred med hjem.

GREJET

Jeg har fanget havørreder på to forskellige måder, når jeg har fisket om natten. I mange år gik jeg med et bobleflåd og en flue. Jeg har altid brugt et af de mindste bobleflåd, for det kaster godt og det larmer ikke for meget, når det lander i vandet. Det er også nemt at ændre på længden ned til fluen. Fisker man med en god lang stang, gerne en 10 fods let stang, så er det også muligt at have et langt forfang, gerne på to til tre meter. Nogle gange virker fiskene meget forskrækkede over balladen fra flådet, men andre gange kan det være med til at tiltrække fiskens opmærksomhed.

For en del år siden, fiskede jeg på et stort rev i Sønderjylland. Det var sankt Hans aften, så det blev ikke helt mørkt på noget tidspunkt. Om dagen havde jeg fanget en fin havørred på bobleflåd og en sildestrimmel, som jeg regnede med at fisken

også ville have om natten. Jeg fiskede sådan, at jeg kastede flådet og silden ud i den strøm, der var på revet, og lod silden drive med strømmen. Det virkede om dagen, men det virkede ikke om natten. Der var ellers fisk over alt på revet. Revet kogte af fisk, og der var store imellem. Men sild gad de ikke æde. I hvert fald ikke hvis silden bare drev med strømmen. På et tidspunkt trækker jeg silden ind, og jeg gør det med god fart. Det var åbenbart for spærende for en stor havørred. Bang, så sad der en stor sommerfed ørred med tænderne i min sild.

Det var kun en fisk, der var optaget af gamle ildelugtende sildestrimler. For der var var ikke flere der gik på min sild den nat. Men jeg havde fundet ud af, at man ikke behøver at liste sin agn af sted i mørket. Der må gerne ske lidt i overfladen, så fisken får øje på det, vi fisker med.

Da der ikke skete mere med silden, satte jeg i stedet en sort muddler for enden af linen. Det er en flue som går højt i vandet, og den laver en lille trykbølge efter sig. Den sorte muddler kunne de jagende fisk ikke stå for. Det blev til endnu en fisk på land.

I dag fisker jeg stadig med en sort muddler flue, når jeg er på natfiskeri på kysten. Men jeg har byttet spindestangen ud med en fluestang. Når jeg har fisk på om natten på min fluestang, er jeg midt i noget af det mest spærende fluefiskeri jeg kender. Selvom man godt kan ane hvad der sker i vandet, så er det alligevel begrænset, hvor meget man ser.

Ofte hugger fisken meget voldsomt. Fluen går i overfalden, og derfor går fisken også ofte amok i overfladen, lige efter den har

hugget. Det er altid en udfordring, når fisken er ude af vandet, og indtil fisken begynder at søge ned i vandet er det



med frygt og bæven, jeg holder vejret.

Den næste stor udfordring er, når fisken skal nettes. Jeg går altid med en god pandelampe eller en lille caplight til at klipse på kasketten, og som nogle gange kan købes for 10 kr. i Netto eller Fakta.

Der går altid et stykke tid inden jeg ser fisken for første gang. Det er først når fisken er helt henne ved nettet, at det er muligt at lyse på den, og det er her spændingen udløses med, hvor stor fisken er. Så skal fisken sikkert i nettet. Det er med ikke at være for ivrig. Jeg plejer at køre fisken helt træt, så den vender bugen i vejret, inden jeg netter den. Det er også med at holde fisken oppe, så den ikke går ned og sætter sig i noget tang. Det har jeg prøvet flere gange, hvor krogen desværre er endt med at sætte sig fast, så fisken svømmede lettet videre.

Flere af de fisk jeg har fanget, har jeg fanget på tæt på, hvor jeg stod. Det er derfor ikke nødvendigt at kaste så langt med fluen. Hvis man kommer lige inden det bliver mørkt, kan man lige kaste sig varm, og se hvordan bunden ser ud og bestemme sig for den længde, der skal kastes med i løbet af natten.

For at undgå for mange knuder på fluelinen og for at få et længere kast, fisker jeg altid med en linekurv. For mig er der kun en der virker, og det er den dyre vaskebalje fra Orvis.

FISKEPLADSEN

Jeg foretrækker at fiske på et rev om natten. Jeg har flere gange prøvet at stå et stykke væk fra et rev, fordi der var andre, der kom før mig til revet. Og der på den flade kyst skete der intet, mens jeg kunne høre råb og skrig fra de heldige fiskere på revet. Her i det lokale foretrækker jeg revet ved Norsminde. På Djursland er der flere gode rev. Der er et stort rev ved Isgård i forlængelse af Begtrup Vig, der er Jernhatten, der er revet ved Elsegårde, Lushage og mange andre steder. Det vigtigste er, at der er strøm, så byttedyrene bliver hvirvlet rundt i vandet. I de varme sommernætter bliver vandet også kølet godt ned, når der er stærk strøm. Men pas

på at man ikke glider på en sten og bliver revet med af strømmen. Især på Djursland kan strømmen nogle gange være lige så stærk som i en god dansk å.

NATTEN ER FULD AF OPLEVELSER

For jer der aldrig har prøvet natfiskeri på kysten, er der kun at sige: prøv det! Men pas på for det er stærkt vanedannede. Det er ikke så svært, som man skulle tro. Ens øjne vænner sig til mørket, og man kan se meget mere end man skulle tro. Og måske følger der andre store oplevelser med: Store stjernesked, sangen fra en natral, en nysgerrig sæl som kommer helt tæt på, marsvin der puster et par meter fra en, morild der lyser op ved den mindste bevægelse i vandet, og måske er man heldig at løbe ind i en stor flok havørreder, der er på ædegilde.

Knæk og bræk med natfiskeriet!

Lars Berg Thomassen



FRISØR REMON

HOLSTEINSGADE 6B
8300 ODDER



Åbningstider:
Tirsdag - fredag 9.00-18.00
Lørdag 9.00-13.00
Søndag-mandag lukket

TLF: 86 54 70 20



Aktiviteter Efterår 2012



AUGUST

Tirsdag 14. *Første klubaften efter sommerferien.*

Tirsdag 21. *Kystfiskeri.* Vi henlægger klubaften til Kysing strand og slutter aftenen med grillpølser.
Arrangør: Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67.

Tirsdag 28. *Hyggeaften.* Optakt til Gerrild-turen.

**Fredag 31.-
søn. 2. sep** *Forlænget weekendtur til Gerrild.*
Arrangør: Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67.
Tilmelding på opslag i klubben senest 28. august.

SEPTEMBER

Tirsdag 4. *Hyggeaften med sommerens ferie- og fiskebilleder.*
Har du nogle gode billeder og måske en lille historie fra feriens fiskeri så mød op denne aften og del dine oplevelser med klubbens øvrige medlemmer.

Tirsdag 11. *Kystfiskeri.* Vi henlægger klubaften til Kysing strand og slutter aftenen med grillpølser.
Arrangør: Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67.

Tirsdag 18. *Hyggeaften.*

Lørdag 22. *Tur til Gudenå.*
Arrangør: Martin Rindom, tlf. 29 82 29 59.
Tilmelding på opslag i klubben senest 18. september.

Tirsdag 25. *Hyggeaften.*

OKTOBER

Tirsdag 2. **Fluebinding.** Instruktion: Jens Knudsen.

Lørdag 6. **Put and take.**
Arrangør: Tonny Jensen, tlf. 20 11 51 74.
Tilmelding på opslag i klubben senest 2. oktober.

Tirsdag 9. **Fluebinding.** Instruktion: Lars Aarø.

Tirsdag 16. **Fluebinding.** Instruktion: Jens Knudsen.

Tirsdag 23. **Hyggeaften.**

Søndag 28. **Sæsonafslutning i Odder Å.**
Vi mødes i klubben kl. 9.00 til kaffe og rundstykker.
Kl. 13.30 mødes vi igen i klubben, hvor Vagn serverer gule ærter.
Tilmelding på opslag i klubben senest 23. oktober.

Tirsdag 30. **Hyggeaften.** Film

NOVEMBER

Tirsdag 6. **Fluebinding.** Gæsteinstruktør: Niels Aage Skovbo.

Tirsdag 13. **Fluebinding.** Instruktion: Jens Knudsen.

Tirsdag 20. **Fluebinding.** Instruktion: Lars Aarø.

Tirsdag 27. **Hyggeaften.** Optakt til julefrokost.

Fredag 30. **Julefrokost.**
Arrangør/julemand: Tonny Jensen, tlf. 20 11 51 74.
Tilmelding på opslag i klubben senest 27. november.

DECEMBER

Tirsdag 4. **Bankospil.**
Klubbens medlemmer med husstand opfordres til at møde talrigt op.

Tirsdag 11. **Sidste klubaften før jul.** Æbleskiver og gløgg.
Arrangør: Vagn Haugaard.

JANUAR 2013

Tirsdag 8. **Nytårstaffel.** - Første klubaften 2013.
Arrangør: Tonny Jensen.

Hold dig orienteret på OSFs hjemmeside: www.oddersportsfiskerforening.dk

Samsø 2012



Søndag den 25. marts blev 2 biler kørt om bord på færgeren til Samsø, og Vagn, Niels Jørgen, Jan, Jørgen Klokke og undertegnede tog plads i cafeteriet. Vi skulle på 5 dages fisketur på Samsø.

Efter en mindre forsinkelse, der skyldtes en fejl i borgporten, ankom vi til Samsø, hvor vi kørte op til huset vi havde lejet.

Efter indflytning og udpakning var der kaffe, og så skulle der fiskes. Vi valgte den første dag at køre ned syd for Kolby Kås. Vi fordelte os ud over kysten, Vagn gik alene nord på, Jan og Jørgen langt syd på, og Niels Jørgen og jeg gik i midten. Jeg oplevede ikke noget de første timer, og da jeg gik syd på til Niels Jørgen, var situationen den samme. Alt var dødt.

Jeg kunne se, at Vagn stod oppe ved bilerne, så jeg gik op for at holde ham ved selskab. Da jeg spurgte ham, om han havde oplevet noget svarede han "lidt". Ved siden af bilen fik jeg øje på 2 ørreder - sølvtoj på 54 cm og 68 cm - flotte fisk. Vi andre måtte nøjes med tilskuernes rolle den dag.

Mandag prøvede vi Ballen og Stålhøj, men der var helt dødt. På vej op mod Stålhøj prøvede vi at køre langs kysten, men halvvejs mødte vi et skilt med "Uvedkommende adgang forbudt". Medens vi sad i bilen og så på kortet kom en lokal og spurgte, om han kunne hjælpe. Vi forklarede ham vores plan. Han kunne ikke se vores problem. Når vi skulle op for at fiske, var vi jo ifølge ham ikke uvedkommende, så vi kørte videre.



Vi kom ikke op til Stålhøj den vej, så vi kørte til Besser, hvor der ved indkørslen til byen står et detaljeret kort over området. Vejen vi tidligere brugte var blevet lukket. Medens vi stod ved kortet stoppede en bil, chaufføren en ung dame midt i 60'erne spurgte, om hun kunne hjælpe. Ifølge hende kunne vi køre ned ad en nærmere beskrevet privat vej, der førte ned til Stålhøj. Hvis nogen lavede vrøvl, kunne vi bare sige, at vi havde fået lov af en skør dame, vi havde mødt henne i byen. Vi kom til Stålhøj via den private vej, men der var også helt dødt.

Tirsdag skulle Albuen fiskes af. Jeg startede med at fiske ved parkeringspladsen, Jan, Vagn og Jørgen vadede ud i Stavns fjord, og fiskede i det lave vand, og Niels Jørgen gik langt ud på revet. Der var rigtig mange ørreder i det varme inde i Stavns fjord, men det var kun undermålere. Jeg fangede en 43 cm havørred på

ydersiden, og det blev dagens resultat.

Onsdag skulle området ved Mårup havn affiskes, og det skulle vise sig at være en god beslutning. Vi fangede alle fisk over målet - Niels Jørgen flest med 3 stk., der kom direkte på panden da vi kom hjem.

Torsdag besluttede vi igen at køre til Mårup, og det fortrød vi ikke. Vi havde kontakt til en del fisk over målet, men også mange undermålere.

Turens samlede resultat blev 15 ørreder der målte 7,3 meter.

Fredag stod den på rengøring og hjemrejse.

Ejner

Er mint-sauce den rette agn til pighvar?

Jeg stod på stranden ved Børsmose parat til at agne pighvar forfanget. Før afgang tidligt om morgenen havde jeg grebet to pakker agn i fryseren og kylet dem i køleboxen sammen med madpakke og cola. Agnen bestod i frysepose-indpakkede bægre fra "Original Philadelphia Naturel" smøreost indeholdende hornfiskestrimler, der var udskåret året før m.h.p. anvendelse som hvarreagn. Jeg åbnede det ene bæger og stak fingrene ned i en grønlig flydende substans, der duftede kraftigt af mynter. Sidste efterår havde jeg høstet min sidste krusemynte til produktion af færdig myntesovs, som også blev nedfrosset i nævnte emballage. Bad luck. Jeg antog, at mine fiskekolleger havde en lav håne-tærskel og lod mig derfor ikke mærke med hændelsen. Det andet bæger indeholdt heldigvis de relevante hornfiskestrimler.

Ved tirsdagsmødet i OSF den 1. maj i år blev det klart, at både Lars Aarø, Vagn og undertegnede havde planer om at tage til Børsmose efter pighvar torsdag den 3. maj, hvor DMI's vejrprognose langt om længe syntes gunstig for foretagendet. Således drog vi tre af sted til Vestkysten tidlig torsdag morgen. Vejret var perfekt med let østenvind. Ankommet til Børsmose strand måtte vi dog sande, at der ved Vestkysten, som så ofte ved højtryk og østenvind over land, herskede en temmelig frisk vind fra vestlig retning, idet opvarmningen over land trak kold havluft ind fra NV (søbrise). Der var derfor en ikke helt ubetydelig brænding.

Vi jiggede nu efter pighvar på langs, skråt og udefter fra strand eller 1. revle, men altid på lavt eller ret lavt vand. I løbet af formiddagen fik jeg 1 pighvar under mindstemål (30 cm). Vi

så andre fiskere på strækningen hjembringe pighvar: En havde fået fisk på 1,4 kg; en anden havde fundet en levende pighvar på 2,8 kg (Obs.: Dagspris hos fiskehandlere er 200-220 kr/kg!) på sandet på stranden, formentlig strandet under højvandet. Dette foregik på det sydlige strøg (retning Vejrs strand).

Over middag fiskede vi på det nordlige stykke (retning Henne strand). Her fangede jeg omsider en god pighvar på 2,0 kg/47 cm. Kort efter tog Lars en på 30 cm, og endelig fik jeg en på 32 cm. Sidstnævnte format er dog ikke helt ubetydelig spisemæssigt, idet hvarrer er lige så brede som de er lange, og desuden er de tykke sammenlignet med andre arter fladfisk af samme længde.

Sluttelig skal det tilføjes, at jeg forsøgte fiskeriet efter pighvar ved Børsmose adskillige gange i 2011, når jeg var på arbejde i Esbjerg. Første gang i juni i søndenvind havde jeg held: Fik en lidt over mål og en under mål, men mistede også en på ca. 5 kg i vandkanten. Vejret i sommeren 2011 med overvejende blæst fra vestlig retning umuliggjorde fiskeri fra kysten i de perioder, jeg ellers opholdt mig i området.

Efter turen 3. maj 2012 var jeg i Esbjerg i uge 21 (før Pinse) med flot højtryksvejr. Vejret var nu perfekt til dette fiskeri, men uheldigvis var der massiv algeforurening med grønbrunt uklart vand langs hele

Vestkysten. Jeg forsøgte tre gange, men uden fangst, og jeg hørte heller ikke om andre, der fik noget. Endelig var jeg i Esbjerg i uge 23 og forsøgte to gange ved

Børsmose. Vejret var ikke optimalt, men algerne var væk. Heller ikke da fik jeg eller andre pighvar.

Juni 2012, Gorm Pallesen



Fisketur med stor overraskelse

Ja vi havde været længe undervejs, ofte talt om at lave en tur ud og fiske efter de store pighvar, som vi har hørt, talt og læst så meget om. Utroligt spændende fiskeri, mod stærke kæmpe pighvar er det billede, som vi har fået indprintet i vores bevidsthed. Og derfor var forventningerne også helt i top den 14. april hvor vi 12 friske og kampklædte fiskere med stænger og fiske tackle, begav os ud på den lange køretur fra Odder til Børsmose ved Blåvand.

Fra starten af april og frem til september kan der fiskes pigvar direkte fra kysten, men april er der hvor de største, og vi taler om fisk op til 5 kilo, trækker ind på lavt vand, helt lavt vand, ofte ikke mere end 15 cm vand. Og når bølgerne trækker sig tilbage, kan fiskene ligge helt fritlagt på stranden. Lige til at samle op med hænderne, hvilket vi selv har oplevet.

Der fiskes på den inderste revle og selve kastene er ikke meget mere end 15 m lange med vores tackle, der består nederst af et blink eller en jig, ovenover dette har vi en til to kroge med agn i form af silde, hornfiske eller kunstige tobis, og så kastes der ud i brændingen fra stranden. Ved fiskeriet opleves der fra tid til anden bundhug!, men tag ikke fejl for dette er næsten altid en pighvarre, som suger sig fast i sandet og er den stor er den næste ikke til at rukke ud af stedet, hvilket én af foreningens mest erfarne fiskere også måtte sande, da han på en af turene efter pighvar forsøgte, at trække bundproppen op af Vesterhavet, i stedet for stille og roligt at have gået hen til den store pighvarre, han havde fået fat i. Men nej der skulle hives og flåes i dette "bundhug" i sandet, med det resultat at fisken åbnede munden og bare spøttede agnet ud, og stille og roligt svømmede ud i sikkerhed.

Vi ankom til Børsmose efter to timer i bilen, og vi var tændte. Og ikke lang tid efter ankomsten var vi alle i gang med at fiske efter vores drømmefisk. Det luftede godt fra vest, mere end godt var og vandet var noget uklart, og angrebene på vores agn fra de store pighvar udeblev. Ved middagstid blev håndklædet kastet i bølgerne og 10 fiskere opgav og kørte til



Hvide Sande for at fange sild i spandeviss. Så Allan

Rosenbæk og jeg havde stort set hele Vesterhavet eller Børsmose for os selv. Og med vindblæst hår og stædighed blev vi ved med at piske op og ned langs kysten i jagten på pighvar. Men vi fik ikke fisk den dag, så sidst på eftermiddagen kørte vi tilbage mod Odder. Vi have ikke kørt længe før vi fik en ide om, at lave lidt sjov med de andre fiskere, der var kørt til Hvide Sande. Vi fik downloadet et flot foto af en en pighvar, der lignede et foto taget fra vores strand. Det downloadede foto sammen med en tekst om at vi havde landet fire flotte pighvar, blev sendt over mobilen til de andre. - Der gik heller ikke lang tid før der blev skrevet tilbage med stor jubel og lykønskninger med vores fiskeri efter pighvar. Flere var helt oppe og køre over vores fantastiske fiskeri. Så de var begyndt at pakke sildefiskeriet ned for igen at køre ned til Børsmose efter pighvar. Fantastisk arrangement, men vi blev også lidt lunke ved denne sene aprilsnar, så vi sendte en ny sms tilbage til sildefiskerne, om, at vi lige havde haft lyst til og lave lidt sjov med dem efter en god afdag ved vestkysten, dog uden nogen fanget af den store pighvar. De aprilsnar narrede fandt vores påfund for helt ok og næsten genialt, så det var med godt humør og smil vi kom hjem efter en lang dag på vestkysten efter pighvar.

Lars Aarø.

En anderledes fisketur

Onsdag den 6. juni havde fire af OSFs seniorer, Ejner, Vagn, Niels Jørgen og undertegnede, besluttet, at nu skulle der fiskes rejer og mange rejer. Vi havde på forhånd aftalt med de respektive hustruer, at de ville få nærmere besked, nemlig når der var fanget nok til, at alle skulle kunne spise sig mætte ved den efterfølgende sammenkomst her hos Tove og mig i Spøttrup.

Der var gået forudgående meldinger om store fangster mellem Hov og Gyllingnæs - ja op til flere kg pr. mand - så forventningerne var endog meget høje.

Vi mødtes og alt grejet (wadere, rejenet m.m.) blev smidt op på traileren, dog viste det sig, at Ejner var den eneste, der havde sørget for at have en lille beholder, hvor rejerne kunne holdes i live, indtil de skulle smides i gryden. Det endte med, at Tove måtte ofre to pudebetræk, som Vagn hurtigt lavede til to små sække der kunne bruges til formålet.

Efter nogen diskussion kørte vi til stranden ved Liljenbogvej lidt syd for Hov, hvor der efter forlydende skulle være fanget mange rejer.

Vi iførte os udstyret og gik til havs, men efter en 20-minutters tid, hvor der ikke var set skyggen af rejer, blev vi enige om at forlægge fiskeriet til stranden ved skydebanen ved Gyllingnæs, for her havde Ejners nabo i sidste uge fanget mindst 2 kg.

Her var især Ejner meget ihærdig, han vadede langt ud, mens vi andre blev i nærheden af stranden, men var selvfølgelig klar, hvis Ejner havde haft held med at finde rejerne.

Efter ca. 30 minutter opgav vi tre og satte os ind på stranden for at vente på Ejner, der så ud til at have vældig travlt dog uden at give tegn til, at vi skulle komme ud til ham.

Da Ejner kom ind, viste han os fangsten, der bestod af en enkelt stor reje, der blev sat ud igen.

Vi ville dog ikke give op endnu, men

kørte tilbage til Hov, men her blev det dog kun til et blik ud over vandet ned mod Ravnskoven, bølgerne var høje, og vi troede ikke rigtig på det længere, og besluttede at overgå til plan B, som omtalt nedenfor.

Ejner mente, at vi andre tre var useriøse p.g.a. at Tove inden afgang havde oplyst, at hvis rejerne gik i vasken, havde hun sørget for en plan B, nemlig ostemadder.

Det endte dog med at vi blev enige om, at frekventere Føtex, der altid har store grønlandske XL-skalrejer på lager, så efter indkøb af fire store poser skalrejer, blev aftensmaden alligevel reddet, ikke mindst ved hjælp af diverse tilbehør.

Vi er dog alle klar til at prøve rejefiskeriet igen.

Det får mig til at tænke på en anden episode, fortalt af min gamle sygekasse-læge, Kousgaard, der havde praktiseret på Grønland. Her kom en færøsk rejefisker ind med en meget skadet hånd, der havde været i spillet, så Kousgaard sagde til ham, du skal indlægges, hånden skal opereres, svaret var: „Det skal jeg ikke, jeg skal ud og fiske rejer“, hvilket han gjorde. Efter 14 dage kom han igen i konsultationen, og nu så hånden faktisk godt ud, så Kousgaards konklusion var: „Det er ikke, hvordan man har det, men hvordan man tar det“.

Erik Holm



"Grisefest i OSF"



Det giver billeder på den indre nethinde, om danskere på charterferie under sydlige himmelstrøg i festligt lag med masser af gris, sangria, dans og skrål for fuld skrue . . . Men sådan udartede det sig dog ikke, da vi holdt afslutning før sommerferien i OSF.

Vi havde kun det festlige og dejlige grillet gris til fælles med sydens nok så berygtede fester.

Traditionen tro er koner, kærestere og

børn inviteret med. Det blev en meget hyggelig aften med et festligt måltid afsluttet med grillet banan og is.

Uhm! Så rammerne var helt perfekte for vores egen lille grisefest og en perfekt start på en forhåbentlig dejlig sommer med mange gode fiskeoplevelser, som vi kan berette om når vi igen er samlet i klubben til august.

Rigtig god sommer.

Lars Aarø.



Maskinfabrikken BEMI ApS

RØNHØJVEJ 8 - 8300 ODDER

TLF. 86 54 14 50 - FAX 86 54 00 47

- Smedearbejde
- Maskinstativer
- Specialmaskiner
- Renoveringsopgaver
- Maskiner til stålindustrien



MEDDELELSER

Regler for Odder Å/Rævs Å

Lodsejerne har gjort os opmærksom på: fra sammenløbet Odder Å-Rævs Å og ud til fjorden hedder åen RÆVS Å. Der må fiskes fra broen ved Tvenstrup og ud til reservatskiltet (Ikke opstrøms). Når du står på broen altid til højre side.

Fredningstider:

Fra og med 1. november til og med 31. januar.

Mindstemål:

Havørred	40 cm
Bækørred	30 cm
Ål	45 cm

Fangstbegrænsning:

3 ørreder pr. medlem pr. dag.

Kroge:

modhager på ormekroge skal være fjernet hele året.

Gæstekort:

Der kan udstedes op til 3 gæstekort til hvert seniormedlem. Kortet fås ved henvendelse til kassereren.

Vigtigt:

Bruger man parkeringspladsen ved Driften, SKAL der altid være en ledig P-plads. Når andejagten starter til september, må du ikke genere ande-jægerne, der ligger på stand fra broen og ud til hvor reservatet starter. Området skal forlades en halv time før solnedgang.

Fredningsbælter ved Rævs Å samt Norsminde Fjord

Der har hersket en del tvivl om fredningsbæltet for Rævs Å's udløb i Norsminde Fjord så lad os slå følgende fast: Rævs Å har to fredningsbælter, der er 500 m fredningsbælte i Norsminde Fjord hvor åen løber ud. (Undtaget er erhvervs-mæssig fiskeri med faststående redskaber). Der er 500 m fredningsbælte hvor havneudløbet i Norsminde løber ud i havet. Det betyder at fiskeri i en linje tværs over havneudløbet fra den nordre havnemole og næsten ud til Næsset er ulovligt.

Ulovlige fiskeredskaber

Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige fiskeredskaber (ruser eller andet) så ring til Tony Jensen, 86 55 43 10 - 20 11 51 74, eller til fiskerikontrollen 86 44 89 11.

Fangstjournal

Kun fisk der er indført i OSFs fangstjournal, der ligger i klubben, kan deltage i årets konkurrence om de 3 pokaler: Største laksefisk - Største laksefisk fanget i Odder Å - Største anden fisk fanget i Danmark.

Bådene

OSF har lavet en super aftale med Skanderborg Lystfiskerforening om, at vi gensidigt kan låne hinandens både.

Skanderborg Lystfiskerforening har til huse i Vestermølle ved Skanderborg sø hvor foreningens fire både ligger. Vi kan så tilbyde dem at låne vores både, hvor en båd bliver opbevaret på trailer her og den anden bliver placeret ved Alrø-dæmningen.

Når vi benytter deres både, bruger vi vores egen motor og redningsveste, og de deres!

Reservation af både, motor og redningsveste skal ske hos

Tonny Jensen fra OSF på tlf. 20 11 51 74.

Vi kan kontakte

Leif Hansen, tlf. 27 42 31 19, eller Niels Otto Madsen på tlf. 86 52 22 28, for at reservere båd/e i Skanderborg Lystfiskerforening, der udover bådene har klubfaciliteter/køkken, som vi kan gøre brug af.

Indmeldelse af nye medlemmer

Nye medlemmer kan henvende sig til formanden, og få et medlemsbevis. Fremtidig betaling sker automatisk gennem Danmarks Sportsfiskerforbund, der også sørger for du modtager bladet Sportsfiskeren.

Kom på klubbens mail liste!

Er du interesseret i at få en mail, når klubben har et arrangement, kan du sende din mailadresse til vores webmaster Jens K. Knudsen: jenskrk@gmail.com. Så vil du modtage en "reminder" en uge eller to før turen, så du kan nå at tilmelde dig.

Hold dig orienteret på

OSFs hjemmeside:

www.oddersportsfiskerforening.dk.

Kontingent 2012

Senior	520,-
Junior	245,-
Familie	690,-

Glød dine klubkammerater og dig selv!

- kom med et indlæg til bladet og deltag i konkurrencen om to flasker rødvin.

Stef's lystfiskergrej



NYHED

**Simms Boa
Streamtread
vadestøvle**

Slut med snørebånd

Pris 1799,-



**Sierra Avalanche
flyline kl. 8**

før 449,-

Nu kun 99,-

Kun 100 stk.



Shimano Venegance Travel spin

5/6 delt. Eller tele.

7/8 fod 8/9 fod eller 9/10 fod.

Før pris op til 999,-

Frit valg nu kun 699,-

Scott S4s 9'

kl. 5-6-7 eller 8



**Frit valg
5499,-**

Scott A4

fra kl. 3 - kl. 8

i flere forskellige
længder



**Frit valg
2999,-**



**5 Delt Travel sæt
fra Kinetic**

6 fod 5 delt 5-25g
Stang/hjul grejæske
med div spinnerne.
Leveret i taske.

Før 999,-

Nu kun 599,-



**Loop Opti stream
eller Stillwater
flyliner**

Nu igen på lager
i alle klasser
også i kl. 8

Frit valg 629,-



Loop Incite fluesæt

Top sættet for den kræsne begynder
eller lettere øvede

Pris kun 1649,-

Køb tilbuddene online og se mange andre gode tilbud på www.stefs-lystfiskergrej.dk

Eller kig forbi butikken - Fredensgade 29, 8000 Aarhus C - 86 18 33 33

Åbningstider: Man - fre: 10.00 - 17.30. Lørdag: 10.00 - 14.00.