



Odder Sportsfiskerforening

1. HALVÅR 2015
29. ÅRGANG

Stef's lystfiskergrej



Før pris
1.099,-
nu kun
699,-

Shimano Super GT-RC 1500



Pris
fra kun
749,-

Årets mest solgte
Simms Headwater Sling pack
Medium ell. Large
Farve: Lead ell. Simms orange
Pris kr. 749,-/999,-



Pr. stk.
kun
199,-

Zippo Håndvarmer
Incl. 250 ml.
Zippo benzin



Pris
kun
999,-

Water Wolf Kamera
Årets mest
innovative nyhed



Pris
kun
399,-

Sealskinz
ultra grip Handsker.
Den bedste
fiskehandske



Nyhed 2015 Model
Simms g4 Jakke.
Når kun det bedste er godt nok.

Pris
kun
4699,-



Pris
kun
3299,-

Simms Freestone Waders
sæt vibram sål.
Så længe lager haves...



Laks 2 Dvd.
Netop udkommet.
Eller laks 1 & 2
for kun 299,-

Husk vi har altid friske børsteorm, regnorm og tigerorm på lager

Køb tilbuddene online og se mange andre gode tilbud på www.stefs-lystfiskergrej.dk
Eller kig forbi butikken - Fredensgade 29, 8000 Aarhus C - 86 18 33 33
Åbningstider: Man - fre: 10.00 - 17.30. Lørdag: 10.00 - 14.00



Odder Sportsfiskerforening

Stiftet 1945

Klublokaler - Stampemøllen - Stampemøllevej 57

www.oddersportsfiskerforening.dk

www.sportsfiskeren.dk

OSFs BESTYRELSE:



Formand:
Tonny Jensen
86 55 43 10 - 20 11 51 74
sepia.gosmer@jensen.tdcadsl.dk



Næstformand
Martin Rindom
29 82 29 59
mtrindom@gmail.com



Kasserer:
Peter Frederiksen
86 16 09 97 - 29 21 44 73
pf@roesgaard.dk



Allan Rosenbæk
86 55 85 17 - 30 29 79 67
deffirvej@hotmail.dk



Vagn Haugaard
86 54 24 70 - 50 98 16 61
lhaugaard59@gmail.com



Jens Knudsen
86 93 71 58 - 23 27 05 64
dg52704@gmail.com



Henrik Bøhme Rasmussen
22 27 17 81
henrikrasmussendk@yahoo.dk



Anders Fogh Knudsen
28 96 28 10
anden04@hotmail.com



Bill Horney
29 27 10 08
billleeh@gmail.com



Peter Rasmussen
40 45 35 41
peter@joy.dk

Blad: Niels Jørgen Nielsen, 86 54 03 52 - njng@outlook.dk . Lars Aarø, 86 54 56 79 - 20 87 16 98 - kalamasimo@mac.com
Webmaster: Jens K. Knudsen - dg52704@gmail.com

DREJ ET NUMMER

Det er meget vigtigt, at få stoppet foreningen med det samme.
Hvis der er noget akut f.eks. fisk der ligger døde i åen, eller hvis
vandet har en mistænkelig farve eller lugt (olie) . . .

Ring straks til
Tonny Jensen 86 55 43 10 - 20 11 51 74
Brandinspektøren 86 54 05 29

Vi er glade for de nye tiltag i Norsminde Fjord!



Vi er mange i Odder Sportsfiskerforening, der næsten ikke kan få armene ned igen efter nyheden om, at miljøminister Kirsten Brosbøl vil etablere langt bedre forhold for havørrederne i Norsminde Fjord.

OSF hilser de nye tiltag velkommen, især når vi har viden om, at Odder å-stammen går helt tilbage til stenalderen og er en af de eneste rene stammer, der er tilbage i Danmark.

OSF har i mange år ikke kunnet gøre noget ved problemet. Det var frustrerende, når vi samtidig viste, at der gik mange opgangsfisk i de bundgarn, der står i Norsminde Fjord helt oppe ved åens udløb. Når det er sagt vil det jo få afgørende betydning på vores arbejde med gydebanker og bundspuling af flere stræk af Odder Å.

OSF har etableret nye gydebanker i præstebækken ved Randlev, som har tilløb til Rævs Å, der løber sammen med Odder

Å i Assedrup enge. Der er ligeledes etableret nye gydebaner i Stampemøllebækken, og sidst er der i oktober etableret gydebanker i Odder Å inde i byen på et ca. 30 meter langt stryg. Denne gydebanke er allerede taget i brug, der er set mange fine fisk, der laver gydegruber på stækningen.

Det skal nævnes, at kommunen er meget forstående og gør et meget stort arbejde med gydeprojekter/papirarbejde og materiel og har ligeledes plantet vandranunkler i åen. Kommunen er i gang med nye fisketællinger, så OSF er spændte på, hvad de viser efter de forrige gydebankeprojekter.

Så alt i alt er OSF sikre på, at det nye tiltag vil blive til gavn for de mange – i stedet for en enkelt bierhvervsfisker – og samtidig give flere fisk både i fjorden og på kysten, så det vil på sigt give flere penge i form af turistindægter. *Tonny*



Put & take tur

Lørdag den 4.oktober var Martin Rindom, Anders Fogh Knudsen og Viktor Knopp Hansen ved Lundum put & take.

Vi startede i klubben kl. 9.00, hvor vi fik rundstykker og rullet line på mit hjul. Da vi var færdige med rundstykkerne kørte vi til Lundum put & take. Da vi var kommet derhen, var der høj solskin og ingen vind, der var tre søer, og vi fiskede i den stor sø. Da vi havde fisket i 1½ times tid, fik jeg bid af den første ørrede. Jeg fangede tre

regnbueørreder på en sølvfarvet spinner, en på 1,6 kg, 1,4 kg, 1 kg. Martin fangede en på 2 kg og Anders fangede en lille ørrede. Vi var tilbage efter en dejlig dag kl. 16.00.
Viktor Knopp Hansen





FRISØR REMON

**HOLSTEINSGADE 6B
8300 ODDER**



Åbningstider:
Tirsdag - fredag 9.00-18.00
Lørdag 9.00-13.00
 Søndag-mandag lukket

TLF: 86 54 70 20

24 kubikmeter gydegrus udlagt midt i Odder by



Odder Sportsfiskerforening (OSF) har gennem det seneste år tumlet med, at få gjort noget ved gydebankerne i Odder Å, og etableret nye gydebanker, som kan

generere en masse smolt, så vi kan få endnu bedre fiskeri.

I foråret var to af foreningens medlemmer på Sportsfiskerforbundets yderst



berigende vandpleje-kursus, hvor de blev klædt på til projekter, hvor en lystfiskerforening eksempelvis vil etablere gydebanker eller vedligeholde disse.

Og i samarbejde med biologer fra Odder kommune har OSF udarbejdet et projekt her i sensommeren, som i al sin enkelthed skulle give ørrederne bedre gydemuligheder ved udlægning af gydegrus i Odder å i byens centrum.

Projektet er forelagt DTU Aqua, hvor vi har ansøgt om midler til vores nøje beskrevne projekt, som blev programsat til den sidste fredag i oktober. Og med tilladelse fra myndighederne herunder kommunen og fra lodsejerne, så var det kun og vente på tiladelse fra DTU Aqua. Den fik vi mandag d. 20.oktober. Projektet kunne gennemføres.

Kaare Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund, havde velvilligt stillet sin store ekspertise til rådighed, ved at holde et mini-seminar på to timer på Odder Rådhus for de tyve fremmødte medlemmer fra den lokale lystfiskerforening. Et lynseminar hvor Kaare Ebert speedtalkede sig gennem ørredens livscyklus, vandkvalitet, målsætninger, diagrammer som på klar og tydelig vis dokumenterede de rene facts, at vandløb, der er selvreproducerende med smolt, generere rigtig mange gange flere ørreder, der overlever, end ørredsmolt der er udsat.

Odder kommunes biolog Christian Kjeld Kristensen, som OSF har haft et rigtig godt samarbejde med omkring projektet, tog over efter Kaare Ebert seminar og gennemgik projektet for de fremmødte. Odder Kommune havde været behjælpelig med mange maskintimer ved projektet og havde flyttet store sten hen de rigtige steder og udlagt gydegrus i passende bunker med grab, så medlemmerne fra OSF, blot skulle fordele gydegruset i vandløbet og sørge for at hældning på gydebankerne holdt sig inden for de fastsatte promiller. Med så mange hænder tog det ikke lang tid at gøre projektet færdigt, under en time tog det. Et fantastisk professionelt forarbejde fra Odder Kommunes tekniske afdeling, gjorde det



muligt at gennemføre dette projekt så effektivt og hurtigt sammen med så mange frivillige og interesserede medlemmer fra Odder Sportsfiskerforening. Og de nye gydebanker er allerede taget i brug af de legende og gydende ørreder, så det tegner til en stor succes for den nye 30 meter gydebanker i Odder å. Og med Kaare Eberts afslutende kommentar til OSF's medlemmer og biologerne fra Odder kommune. "At Odder å kan blive et af de aller, aller bedst smoltproducerende vandløb i Danmark". Med det i mente efter en meget lærerig og effektiv eftermiddag, den sidste dag i oktober bliver, det yderst interessant at følge effekten af projektet i fremtiden.

Lars Aarø.



El-fiskeri



Torsdag d. 27/11, var vi fire som mødtes kl. 9 på Å parkeringen med Christian, biologen fra Odder Kommune. Det var starten på en lang, men spændende dag med el fiskeri i Odder.

Første målte vi en strækning på 50 meter fra enden af parkeringspladsen op mod broen. Denne strækning inkluderer mange af de gydebanks som medlemmer af klubben var med til at udlægge for nogle måneder siden. Vi fandt hurtigt en arbejdsfordeling, hvor nogle indsamlede de elbedøvede fisk, andre optalte og målte mens Christian "fiskede".

Havørrederne blev talt mens de gled forbi, men ynglen blev indsamlet. Dagens første optælling gav dagens bedste resultat: 9 havørreder, 140 stk. yngel, 3 bæklampretter og 3 ål. Vi fandt også ca. 8 gydegruber. Christian vil lige prøve at "fiske" i et hul lidt længere op mod strækningen hvor klubben havde spulet sand væk fra gruset. Fire store havørreder væltede op. Den største var mellem 75 og 85 centimeter.

Næste station var mellem Møllevej og stryget ved museet. Strømmen var meget stærk og sigtbarheden var ikke god. Resultatet var måske derefter. Vi fandt ca. 80 stk. yngel, 2 havørreder, 3 ål og 3 bæklampretter. Største ål var på 50 centimeter. Mest overraskende var en suder. Hvor mon den kom fra? Rathlausdalsøen måske!

Derefter flyttede vi op til broen ved sportspladsen ved alleen. Resultatet var meget lig det forrige. Vi så et hul ca. 10 meter opstrøms vores 50 meter. Christian satte strømmen til og op af hullet væltede 5-6 store havørreder. Det var tæt på opstemningen ved Skægs Mølle.

Efter 4 timers arbejde ude i naturen trængte vi til noget at spise inden vi skulle forsætte. Kommunen gav en dejlig frokost på rådhuset, og så var vi klar til at tage de sidste målinger.

Turen gik nu til Stampmøllen, ud for klubhuset. Vi var spændte på at se resultaterne. Forhåbentlig ville anstren-

gelserne med at ligge gydegrus ud sidste efterår have båret frugt. Desværre fandt vi kun 1 gydeplads, 1 havørred og 50 stk. yngel. Meget af det gydegrus, som vi havde lagt ud, var skyllet væk i sidste års storm. Nedstrøms broen ved nedkørslen til klubhuset så det bedre ud, men vi lavede ingen målinger her.

Sidste målinger blev taget på den anden side af Vennelundsvej, mellem Solbrinken og Søkrogen. Christian sagde, at man havde aldrig registreret havørreder på denne strækning. Til vores overraskelse fandt vi 2 havørreder, en del yngel og 2 gydepladser.

Kl. 16 kunne vi tage hjem. Trætte, men en god oplevelse rigere og med en viden om at klubbens arbejde med åen allerede har givet nogle virkelig gode resultater.

Christian kunne også fortælle at de vandranunkler som var blevet udplantet klarer sig godt.

Bill

Udlån af fiskekort til Skanderborg Sø

Vi har 4 fiskekort til brug for fiskeri i Skanderborg Sø. Fiskekortene ligger i den røde mappe nede i klubhuset. Det er meget vigtigt, at man indfører navn, dato for udlån og dato for tilbagelevering af kortene i den oversigt, som ligger i mappen, således at man altid kan finde frem til hvor kortene befinder sig, såfremt kortene ikke ligger i mappen. I store dele af 2014 har fiskekortene ikke været i mappen og der har manglet indføring i oversigten, over hvem det har lånt kortene. Det vil altid ligge en kuglepen i mappen, således at det skulle være muligt at foretage registreringen.

God fornøjelse med Skanderborg Sø i 2015.

Bestyrelsen



Fra Saksild til Norsminde med børnebørn

Engang i sommer var Jacob på 12 år og jeg med en nabo på bådture, fra Saksild til Norsminde, med blinkene efter båden.

Vejret var rigtig godt, og ud for pensionisthøjskolen fangede vi 4 stk. sej, der kunne bruges, og en undermåler af en havørred, der blev sat ud igen.

Det var ikke den sjoveste fangst, idet naboen fangede en stor havmåge, der slog efter blinket og sad uhjælpelig fast, idet det viste sig, at den var kroget helt gennem undersiden af næbet.

Naboen er ikke den store lystfisker, så han anede ikke, hvad han skulle stille op, så Jacob overtog stangen, trak mågen langsom ind mod båden, til at begynde med under stor modstand, men det var ligesom, den var klar over til sidst, at den skulle følge med, og den var helt rolig, da jeg baksede krogen ud af næbet, hvorefter den helt uskadt med et "glædesmågeskrig" fløj bort.

På en anden tur til slusen ved Norsminde, havde jeg endnu et barnebarn med, nemlig Peter på 13. Jeg vidste godt, at Jacob er blevet en habil stangfisker, men var lidt i tvivl om Peter, hvilket hurtigt viste sig, at være ubegrundet.

Begge knægte styrede suveræn kastene mellem slusen og broen, der blev fisket med sildeforang, og drengene fangede tilsammen 9 sild, ligesom Peter fangede sin første ørred, der lige skrallede over målet.

Jeg nåede ikke selv at få krogen i vandet, men havde nok at gøre med at servicere drengene.

Ved hjemkomsten måtte mormor straks sætte panden over, så vi fik stegte sild til aftensmad.

Det glæder mig meget, at drengene gerne vil fiske – og især Jacob, der bor tættest ved, giver mig ofte et lille puf, så vi kan komme afsted.

Erik Holm



Aktiviteter forår 2015

JANUAR

Tirsdag 6. *Nytårstaffel - Året i billeder.* Allan Rosenbæk har lavet en billedserie med klubbens store og små begivenheder i 2014.

Tirsdag 13. *Hyggeaften.*

Tirsdag 20. *Hyggeaften.*

Tirsdag 27. *Hyggeaften.*

FEBRUAR

Søndag 1. *Fællestur til Odder Å.*
Vi mødes i klubben kl. 8.00 til kaffe og rundstykker.
Kl. 13.30 mødes vi igen i klubben, hvor Vagn serverer skipperlabskovs.
Tilmelding på opslag i klubben senest 27. januar.

Tirsdag 3. *Fluebinding.* Instruktion: Allan Rosenbæk.

Tirsdag 10. *GENERALFORSAMLING kl. 19.00. - OSF fylder 11. februar 70 år.*
I den anledning vil foreningen efter generalforsamlingen være vært ved en mindre anretning.
Tilmelding til spisning på opslag i klubben senest tirsdag 3. februar.

Tirsdag 17. *Fluebinding.* Instruktion: Jens Knudsen.

Tirsdag 24. *Fluebinding.* Instruktion: Jens Knudsen.

MARTS

Tirsdag 3. *Steff's Lystfiskergrej.* OSFs medlemmer er kl. 19 inviteret til en hyggeaften i forretningen. Der er 20% rabat på grej denne aften.
Vi kører fra Stampemøllen kl. 18.30.
Tilmelding på opslag i klubben senest tirsdag 24. februar.

Tirsdag 10. *Fluebinding.* Instruktion: Jens Knudsen.

Tirsdag 17. *Hyggeaften.*

Tirsdag 24. *Hyggeaften.*

Søndag 29. *Put and take tur.* Vi starter fra klubben kl. 8.30.
Arrangør: Peter Frederiksen, tlf. 29 21 44 73.
Tilmelding på opslag i klubben senest 27. marts.

Tirsdag 31. *Hyggeaften.*

APRIL

- Tirsdag 7. Hyggeaften.** Optakt og tilmelding til Gudenåtur.
-
- Søndag 12. Tur til Gudenå .** Vi forsøger at fange en af de store, blanke forårslaks. Vi starter fra klubben kl. 8.00. **Tilmelding på opslag i klubben senest tirsdag 7. april.** Arrangør: Vagn Haugaard, tlf. 50 98 16 61.
-
- Tirsdag 14. Oprydning langs Odder Å.** Vi mødes ved Assedrup-broen kl. 19.00 og slutter aftenen i klubben med grillpølser og øl/vand. Arrangør: Martin Rindom, tlf. 29 82 29 59.
-
- Tirsdag 21. Kystfiskeri.** Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand.
-
- Tirsdag 28. Kystfiskeri.** Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand.

MAJ

- Tirsdag 5. Hyggeaften.** Tilmelding til geddetur.
-
- Lørdag 9. Geddetur.** Vi starter fra klubben kl. 8.00. En hyggetur hvor både familiemedlemmer og juniorer opfordres til at deltage. Arrangør: Ib Sejersen, tlf. 25 12 17 62 - Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67. **Tilmelding på opslag i klubben senest 5. maj.**
-
- Tirsdag 12. Kystfiskeri.** Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand.
-
- Tirsdag 19. Kystfiskeri.** Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand og slutter aftenen med grillpølser. Arrangør: Vagn Haugaard, tlf. 50 98 16 61.
-
- Tirsdag 26. Kystfiskeri.** Vi henlægger klubaftenen til Kysing strand.

JUNI

- Tirsdag 2. Hyggeaften.** Tilmelding til Skanderborg Sø samt grillaften.
-
- Lørdag 13. Tur til Skanderborg Sø.** Vi starter fra klubben kl. 8.00. Arrangør: Allan Rosenbæk, tlf. 30 29 79 67 - Peter Frederiksen, tlf. 29 21 44 73. **Tilmelding på opslag i klubben senest 2. juni.**
-
- Tirsdag 16. Grillaften kl. 18.00.** Sidste klubaften inden sommerferien. **Tilmelding på opslag i klubben senest tirsdag 2. juni.** Arrangør: Vagn Haugaard, tlf. 50 98 16 61.



AUGUST

- Tirsdag 11.** Første klubaften efter sommerferien.

Hold dig orienteret på OSFs hjemmeside: www.oddersportsfiskerforening.dk

Vancouver Island 2014

Nedenstående er et uddrag af Jens's dagbog:

1. oktober 2014 kl. 0900 mødtes Tony, Allan, Henrik, Jens, Jan og Ejner i Billund lufthavn med fiskegrej og fisketøj til 14 dages fiskeri omkring Campbell River.

Flyet fra Billund var 1/2 time forsinket i Frankfurt, og flyet til Vancouver var ligeledes stærkt forsinket. Det betød løbeture i lufthavnene for at nå næste fly, men det lykkedes. Vi ankom 14 timer senere til lufthavnen i Campbell river, hvor der stod 2 biler klar til os.

Godt trætte blev vi installeret i hytten på Salmon Point, der skulle være vores hjem de næste 14 dage.

Efter udpakning og nødtørftigt indkøb ved nærmeste købmand spiste vi og gik til køjs.

Næste dag kørte vi alle til byen for at købe fiskekort og lave storindkøb i et supermarked. Nu var vi klar til at fiske.

De første dage fiskede vi mellem Saratoga Beach og Black Kreek, en strækning vi lærte at kende for 4 år siden. Der var mange Coho der sprang, og der var også en del King, der viste sig i overfladen. Der blev fisket både med flue og spin, og der blev kroget og tabt fisk.

Allan var heldig at lande en King (kongelaks) på 94 cm og 6,5 kg - turens største laks på kysten. Vi fangede rigtig mange Coho på 4 - 5 kg.

Efter nogle dage med kystfiskeri var der stemning for fiskeri i Campbell River. 5 mand tog af sted, og Ejner blev "hjemme" på kysten.

Da vi kom, havde der været opgang af skønnet 2.000.000 Pink laks, der var færdig med at gyde, og nu lå halv og hel døde i elven. Det var ikke et kønt syn, og



stanken var næsten værre. Det er naturens gang, der er lidt uforståelig for os.

I elven delte vi os med 2 på spinnestykket og 3 kørte op til fluestykket. Der blev fanget gode fisk i elven. Henrik fik en Coho på 6 kg., og Allan en på 4 kg. Tony gik efter Pink og fangede 12. Jan knækkede sin fluestang, og Jens fangede ingenting.

Om aftenen kørte Tony og Jens en tur til Oyster river i et par timer, men havde kun kontakt til en lille ørred. De meddelte, at der ikke var laks i Elven.

Næste morgen skulle vi besøge i et klækkeri, vi også besøgte for 4 år siden. Hyggelige mennesker, der gerne vil vise deres resultater frem. De skulle den dag ud og fange moderfisk, og vi blev inviteret med. Fiskene skulle fanges nøjagtig der, hvor Tony og Jens havde fisket aftenen før.

Til indfangningen brugte de et net lignende net, der blev vadet/svømmet ud i elven, så det omkransede et ca. 20 x 40 meter stykke af elven. Efterhånden som nettet blev strammet, kom der mere og mere liv i vandet, og resultatet var 19 kongelaks, der blev taget med, knap 200 Coho blev mærket, og omkring 50 blandet fisk, blev sendt tilbage i elven.

Det var en oplevelse at se fiskeriet, og Tony og Jens måtte høre noget for deres melding om, at der ikke var fisk i elven.

Der blev fisket hver dag, men der var

også tid til at lege turist. Allan, Henrik, Ejner og Jens kørte op for at se nogle flotte vandfald ved Elk falls, der løber ud i Campbell River. Bagefter gik turen til Browns Bay, der er det smalleste sted i Discovery strædet mellem Vancouver Island og fastlandet. Frokosten blev spist på Dich's fish and chips, der nærmest er vores stamspisehus. Efter frokosten var vi en tur ude og se Fisherman's Pier. Pieren er bygget så borgere i byen har mulighed for at gå ud og fiske. Pieren er det eneste sted i passagen, det er lovligt.

Da vi kom på Dich's var vi alene i lokalet, men lidt efter kom der 2 andre gæster. De var fra Hjørring – verden er sommetider ikke ret stor.

En anden halv dag gik med at besøge det lokale museum, der viser områdets historie.

Indtil midten af 1900 tallet var øen opdelt i mange indianer reserver, og indtægterne kom hovedsageligt fra fiskeri, skovdrift og handel. Et spændende museum, der er et besøg værd.

Alting får en ende, og 17 dage går hurtigt. Alle fik fanget fine laks, og vi så mange hvidhovedet ørne, farverige ænder og sortbjørn, der gik og fiskede i elven på modsatte bred.

Den sidste dag inden pakning var der indkøb af uundværligt udstyr i byens 2 grej butikker.

Jan og Ejner blev tilbage på øen, og rejste hjem en uge senere.

De første 3 dage vi var alene blev der et vildt fiskeri. Hovedtrækket af Coho laks kom den dag de 4 rejste hjem, og det gav laks i rå mængder. En af dagene fangede jeg 5 laks på 2 timer og tabte flere i samme tidsrum. Så går det spændende væk. Jeg satte mig ned og nød naturen indtil Jan havde fået nok.

På 4. dagen kom der uvejr med op mod 100 mm vand. Elvene svulmede op og førte en masse skidt med ud i havet. Det var slut på fiskeriet for denne gang. Vandet var som kakaomælk flere 100 meter ud fra kysten.

Hvis jeg ser tilbage på turen, var den meget vellykket. Det gik rigtigt fint med at

forliges i hytten selv om vi var 6 mand i en hytte, der er velegnet til 4.

Fiskeriet var helt i top. Der blev fanget mange fisk, og der var fisk til alle. Det var min 5. tur, og jeg har ikke tidligere oplevet så mange fisk i vandet og på land.

Ejner





Når sofaen kalder

Efter 3 dage med diset vejr, finregn og hård vind fra øst, læd vejrmeldingen på fortsat samme vejrtype de næste 5 dage.

Det var efterhånden 14 dage siden jeg kom hjem fra Canada. Jeg havde ikke været ude at fiske siden. Uroen var begyndt i kroppen, men vejret var ikke drømmevejr. Fredag morgen besluttede jeg mig for, at i dag skulle det være uanset vejret. Jeg blev enig med mig selv om, at der måtte være lidt læ ved dampskibs-broen på Alrø.

Inden jeg kørte på fisketur, skulle jeg lige en tur i fitness centeret. I centeret mødte jeg Erik og Niels Jørgen, som jeg fortalte om min plan. De ville begge med, jeg skulle bare ringe, når jeg tog af sted.

Om eftermiddagen var det blæst lidt op, og det var også begyndt at småregne. Jeg ringede som aftalt, men nu var der flere grunde til at blive hjemme. Bl.a. at det jo blæste meget, det regner meget på ruderne her, jeg har noget jeg skal have lavet her hjemme. Enden på det hele blev,

at jeg tog af sted alene, og de valgte den lune stue med sofaen.

Ved Dampskibsbroen blæste det, og det var meget diset. Jeg kunne ikke se Snaptun, og ude på sandrevlen kunne jeg kun lige skimte Borre Knob. Vandet var nærmest farvet som tynd te. Stående med vinden i ryggen, var det dog slet ikke så tosset og fiske.

Efter en halv times fiskeri landede jeg en sølvblank havørred på 52 cm, og jeg havde på et tidspunkt et mindre hug.

Efter en god times fiskeri var min uro i kroppen væk, og jeg vendte næsen hjemad.

Da jeg kom hjem lavede jeg et foto af fisken, og sendte det til Erik og Niels Jørgen. Selvfølgelig kun til orientering – ikke for at prale.

Kommentarerne var nu, jeg skulle have taget med alligevel, jeg er misundelig, jeg troede ikke på, at du kom ud i vandet i det blæsevejr.

Moralen: Alt vejr er godt fiskevejr. *Ejner*



Maskinfabrikken BEMI ApS

RØNHØJVEJ 8 - 8300 ODDER

TLF. 86 54 14 50 - FAX 86 54 00 47

- Smedearbejde
- Renoveringsopgaver
- Maskinstativer
- Maskiner til stålindustrien
- Specialmaskiner

Gjerrild 2014



OSFs årlige tur til Gjerrild klint var i weekenden 22. til 24. august, her deltog ca. 20 mand.

Velankommet fredag middag startede vi med en lille frokost, og så skulle der fiskes. De foregående år havde vejret ikke været med os, men i år var det perfekt, let overskyet og fralandsvind.

Alle fiskede ivrigt, de eneste der ikke vidste alt var perfekt, var fiskene, de var ikke særligt interesserede i vores fluer og blink. Der blev fanget et par makrel, en del småørreder og vist nok nogle få hornfisk og en enkelt havørred på ca. 1 kg.

Allan stod for forplejningen. Fredag aften stod menuen på biksemad, og festmiddagen lørdag aften var grisekæber. Det er helt utoligt, hvad han kan fremtrylle over bålet i sin store hjemmefabrikerede gryde. En sand mester.

Trods mangelen på store fisk, kan jeg ikke andet end opfordre OSFs medlemmer til at deltage i denne tur. Vi har et fantastisk kammeratskab og forstår virkelig at hygge os.

Niels Jørgen





Geddetur til Astrup mose

Egentlig er jeg jo ikke geddefisker, men mest fedtfinnefisker så jeg ligger derfor ikke inde med så meget grej til geddefiskeri, alligevel havde jeg valgt, at melde mig til OSF's årlige geddetur til Astrup mose. Jeg havde skrabet lidt grej sammen fra gemmerne, et par gamle Abu Hilo woblere og vistnok en enkelt Nilsmaster i rød/hvid, ikke det helt vilde dyre, men vel egentlig nok til, at det kunne bruges til en enkelt tur med vennerne fra OSF.

Således udstyret med det huset kunne formå, mødte jeg forventningsfuld op klokken 8.30 foran klubhuset lørdag d. 3. maj. Vi var vel en syv-otte stykker, der derefter kørte til Solbjerg kiosk, for at købe fiskekort. Dette skulle vise sig i sig selv at være en prøvelse, da indehaveren af kiosken ikke havde nok fiskekort til alle mand, så vi måtte vente en halv times tid, på assistance fra en repræsentant fra Solbjerg Jagtforening, der skulle komme med flere fiskekort.

Der var fint vejr, men blæste en del denne dag, så jeg valgte at fiske med min

sædvanlige kyst spinnestang. Jeg havde ellers taget fluestangen og et par hjemmelavede geddefluer med, men dette fiskeri måtte jeg opgive på grund af blæsevejret.

Jeg havde sat en gammel Abu Hilo med indstillelig ske på mit hjemmelavde gedde forfang, men den skulle jeg ikke fiske med ret længe, en stor gren ved den modsatte bred af mosen syntes, at jeg skulle lade denne gode gamle wobler blive i mosen. Så jeg satte en lidt ældre udgave af en Nilsmaster wobler på enden af forfanget (rød/hvid 7 cm), Der gik ikke længe, inden jeg følte et meget tungt, men dog kontant hug, en gedde på den gode side af halvmeteren havde taget min Nilsmaster. De andre medlemmer strømmede til og så skulle "dyret" jo beundres og fotograføres.

Der blev ikke fanget noget resten af dagen, og ud på eftermiddagen, begyndte folk så småt at drysse hjemad.

Tak til de fremmødte for en dejlig dag ved Astrup mose, det er ikke sidste gang jeg er med her. *Hilsen Webmasteren*

Julefrokost med højt humør og godt kammeratskab

Af Lars Berg Thomassen

I november og december skal jeg hvert år til mange julefrokoster. En af dem jeg hvert år glæder mig mest til, er den vi holder i fiskeklubben. Det er aldrig kedeligt, når vi mødes til julefrokost i klublokalet på Stampmøllen.

Menuen er ret traditionel. Den står mest på kød og sild. Man skal se langt efter moderne grønne salater og speltbrød. Her er mottoet: kød skal der til. Og selvfølgelig også gode sild. Gerne Allans hjemmelavede stegte sild. Det hele bliver skyllet godt og grundigt ned med snaps og juleøl. Der var almindelige købte snapse, men der var også hjemmelavet porsesnaps på bordet. Her må jeg indrømme, at det var "præstens porsesnaps", der var den mest populære, dog stærkt efterfulgt af Ejners porsesnaps.

Julefrokosten er andet end at spise. Det handler også om godt kammeratskab blandt fiskekammeraterne. Når vi holder julefrokost, så bliver der grinet og pjattet til den helt store guldmedalje. Det gode humør når ofte sit højdepunkt, når årets pakkeleg skydes i gang. Man tror ikke sine egne øjne. Selv de mest modne, voksne og dannede mænd kan pludselig forvandle sig til store legebørn, der synes det er morsomt, at stjæle pakker fra hinanden. Morsomt er det også, når pakkelegen er slut, for så bliver der prøvet sjove parykker og sjofle forklæder og meget andet sjovt.

Nu er det jo en fiskeklub, vi er medlem af. Derfor bliver der også rundt om julefrokostbordet fortalt fiskehistorier. Og efterhånden som aftenen skrider frem, har fiskene og de dramaer der ligger bag fangsten det med at udvikle sig. Fiskene bliver større og større, og dramatikken intensiveres betragteligt.



I løbet af aftenen er der også mange, der sidder og ser på mobiltelefoner. Her er alle beviserne for de store fangster gennem året. Der vises billeder af stolte fiskere, som velvilligt rækker de flotte fangster frem, gerne i strakt arm, så fiskene i hvert fald ikke kommer til af syne af mindre, end de er. Der blev også vist billeder af bjørne, der var kommet faretruende tæt på dem, som tidligere på året, var på tur til Canada.

Ud på aftenen meddelte Martin, at han havde lavet en julequiz. Vi skulle alle prøves i fiskeklubbens historie. Niels Jørgen var den, der vidste mest og som havde den bedste hukommelse. Han havde 9 rigtige ud af 13 mulige. Niels Jørgen var også den eneste, der kunne gætte, at der på Alrø var blevet serveret ca. 37.000 tarteletter i 2014. I øvrigt er det godt, at vi i klubben har Niels Jørgen med sin store viden om klubben og dens medlemmer. Han kunne b.l.a. oplyse, at klubben snart har 70 års jubilæum, og at han selv har 65 års jubilæum i klubben. Mon ikke det skal fejres i det nye år.

Som et nyt tiltag i klubben var der til dette års julefrokost indkøbt lidt legetøj. Det var et meget simpelt spil for aldersklassen 3-8 år som kaldes "Luping Luis". Det går ud på, at man skal forhindre en flyvemaskine i at ramme nogle runde skiver. Den der først får rullet alle tre skiver ned, har tabt. Og præmien er et glas et eller andet stærkt. På trods af aldersklassen for spillet, 3-8 år, så skabte det stor morskab ved bordene.

Højt humør og godt kammeratskab. Det er essensen i julefrokosten i fiskeklubben.

Og selvom det var hårdt dagen efter, så glæder jeg mig alligevel allerede til næste års julefrokost, for det er et af højdepunkterne i tiden op til jul.

Banko

Juletraditioner er noget man holder fast i, og Martin var knap blevet færdig med oprydning og rengøring efter julefrokosten, før det blev tid for det årlige bankospil.

Bankospillet bliver år for år mere besøgt af medlemmerne med familie, og hvis det bliver ret meget mere populært, skal vi til at have flere gevinster og udvide Stampemøllen. I år var vi 41, men efter at der var hentet stole fra den anden bygning, og et ekstra bord stillet op, blev der med god vilje plads til alle.

Der var en god stemning, og spillet blev ledet af Tonny og Martin. Tonny råbte op,

og Martin passede kontrolpladen og godkendte vinderpladerne. Tonny havde en klar og tydelig stemme når han råbte numrene op. Der kom kun lidt ild i munden, når



der var tvivl om nr. 1 eller 7, 66 eller 99 og hvordan 69 skulle vende. Der blev spillet om 10 steg, 10 almindelige ænder, og en stor landand til slutspillet.

I alle spillene var der sidegevinst til højre.

Bankospillet er en fin tradition i klubben, og Jane og jeg glæder os til næste år.

Ejner

Husqvarna

Skov Have & Park



ODDER

PLÆNEKLIPPER-SERVICE

Skovdalsvej 36
8300 Odder
Tlf. 86 54 07 35
v/ Kim Dam



Regler for Odder Å/Rævs Å

Lodsejerne har gjort os opmærksom på: fra sammenløbet Odder Å-Rævs Å og ud til fjorden hedder åen RÆVS Å. Der må fiskes fra broen ved Tvenstrup og ud til reservatskiltet (Ikke opstrøms). Når du står på broen altid til højre side.

Fredningstider:

Fra og med 1. november til og med 31.januar.

Mindstemål:

Havørred	40 cm
Bækørred	30 cm
Ål	45 cm

Fangstbegrænsning:

3 ørreder pr. medlem pr. dag.

Kroge:

Størrelse 2,0. Modhager på ormekroge skal være fjernet hele året.

Gæstekort:

Der kan udstedes op til 3 gæstekort til hvert seniormedlem. Kortet fås ved henvendelse til kassereren.

Vigtigt:

Bruger man parkeringspladsen ved Driften, SKAL der altid være en ledig P-plads. Når andejagten starter til september, må du ikke genere ande-jægerne, der ligger på stand fra broen og ud til hvor reservatet starter. Området skal forlades en halv time før solnedgang.

Fredningsbælter ved Rævs Å samt Norsminde Fjord

Der har hersket en del tvivl om fredningsbæltet for Rævs Å's udløb i Norsminde Fjord så lad os slå følgende fast: Rævs Å har to fredningsbælter. Der er 500 m fredningsbælte i Norsminde Fjord hvor åen løber ud. (Undtaget er erhvervsmæssig fiskeri med faststående redskaber). Der er 500 m fredningsbælte hvor havneudløbet i Norsminde løber ud i havet. Det betyder at fiskeri i en linje tværs over havneudløbet fra den nordre havnemole og næsten ud til Næsset er ulovligt.

Ulovlige fiskeredskaber

Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige fiskeredskaber (ruser eller andet) så ring til Tony Jensen, 86 55 43 10 - 20 11 51 74, eller til fiskerikontrollen 86 44 89 11.

Fangstjournal

Kun fisk der er indført i OSFs fangstjournal, der ligger i klubben, kan deltage i årets konkurrence om de 3 pokaler: Største laksefisk - Største laksefisk fanget i Odder Å - Største anden fisk fanget i Danmark.

Bådene

OSF har lavet en aftale med Skanderborg Lystfiskerforening om, at vi gensidigt kan låne hinandens både.

OSF har en båd opbevaret på trailer ved Stampemøllen og en anden placeret ved Alrø-dæmningen.

Bemærk: Reservation af både skal ske til Tony Jensen på tlf. 20 11 51 74 og noteres i bog i klubben. Udlevering af årer, motor og veste samt andet foregår på klubaftener (torsdage) eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Bådstrammere skal bruges til trailer under kørsel med jollerne.

Skanderborg Lystfiskerforening har til huse i Vester mølle ved Skanderborg sø hvor foreningens 3 både ligger.

Ønsker du at låne en af bådene, kan du ringe til Niels Otto Madsen, 40 42 81 06, eller Lennart Frederiksen, 41 97 45 56.

Når vi benytter deres både, bruger vi vores egen motor og redningsveste, og de deres!

Indmeldelse af nye medlemmer

Nye medlemmer kan henvende sig til formanden, og få et medlemsbevis. Fremtidig betaling sker automatisk gennem Danmarks Sportsfiskerforbund, der også sørger for du modtager bladet Sportsfiskeren.

Kom på klubbens mail liste!

du interesseret i at få en mail, når klubben har et arrangement, kan du sende din mailadresse til vores webmaster Jens K. Knudsen: dg52704@gmail.com. Så vil du modtage en "reminder" en uge eller to før turen, så du kan nå at tilmelde dig.

Hold dig orienteret på OSFs hjemmeside:

www.oddersportsfiskerforening.dk

Kontingent 2015

Senior	545,-
Junior	270,-
Familie	720,-

Glad dine klubkammerater og dig selv!

- kom med et indlæg til bladet og deltag i konkurrencen om to flasker rødvin.



STORT UDVALG I
KVALITETSFISKEGREJ
 til alle typer fiskeri

Abu Garcia

Columbia



GARMIN



Rapala



SCIERRA

Tretorn

Se udvalget i butikken eller på www.effektlageret.dk

JAGT • FISKERI • FRITID

EFFEKT LAGERET

-ud i det fri

HOLMBOES ALLE 14 - 8700 HORSENS - TELEFON 75 62 49 88