



Odder Sportsfiskerforening

1. HALVÅR 2003
17. ÅRGANG





Odde
Sportsfiskerforening

STIFTET 1945

KLUBLOKALER
STAMPEMØLLEN
STAMPMØLLEVEJ 57

Formand og ungdomsudvalg:
Peter Sasser

Kasserer:
Jørn Mortensen 86 55 86 73

Bådene:
Tonny Jensen 86 55 43 10
20 11 51 74

Kystudvalg:
Lars Aarø 86 54 56 79

Klubben:
John Nedergaard..... 86 54 59 99

Vagn Haugaard..... 86 54 24 70

Blad:
Niels Jørgen Nielsen 86 54 03 52
Lars Aarø 86 54 56 79

DREJ ET NUMMER

Det er meget vigtigt, at få stoppet
forureningen med det samme.
Hvis der er noget akut f.eks. fisk der
ligger døde i åen, eller hvis vandet har
en mistænkelig farve eller lugt (olie) . . .

Ring straks til

Fiskeribetjent:
Magnus Johansen 86 55 17 51
Brandinspektøren 86 54 05 29

OSFs bestyrelse 2003



Peter Sasser, formand



Jørn Mortensen, kasserer



Tonny Jensen



Lars Aarø



Ib Sejersen



John Nedergaard



Vagn Haugaard



Niels Jørgen Nielsen

FORSIDE:
Grønlandsbilleder

Generalforsamling 2002

Der var fin fremmøde til OSFs generalforsamling, hvor vi havde en god og livlig debat om foreningens møder og aktiviteter.

Vagn Haugaard blev valgt til dirigent, han takkede for valget, erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og gav ordet til formanden.

Formandens beretning

Nu skal man til det igen, at lave en beretning der dækker hvad der er sket i årets løb i Odder Sportsfiskerforening. For en del af os blev der brugt meget tid i begyndelsen af året, på at planlægge turen til Grønland. Ellers gik meget af tiden med at drømme og snakke om de ture, man skulle på i foråret og sommerens løb.

Her hen på efteråret kan man så gøre status over året. Vi har hørt om gode fangster og nogle var selvfølgelig på det rigtige tidspunkt med det rigtige grej, men ellers har det været meget beskæmmende, iltsvindet i de Danske farvande har aldrig været værre. Tænk sig at man år efter år er nød til at håbe på en rigtig god storm til at "røre rundt i gryden", for at man kan fange fisk.



Nu er de fleste af vores medlemmer ved at være i den alder, hvor de kan huske hvordan, det var i "gamle" dage, dengang man kunne fange fisk både på kysten og i åen. Det var dengang, at forskellige typer fladfish stod i kø året rundt (også om sommeren) for at blive fanget med en sandorm.

Det var dengang, da man i hvert fald havde 10 pæne torsk med hjem fra en tur til Samsø, hvis man ellers gad. Dengang hornfiskene stod så tæt på kysten, at man kunne fange dem med hvad som helst.

Dengang en fritidsfisker kunne sætte et garn og fange: stembider, sild, torsk, makrel, skrubber, pigghvar og alle de andre gode spisefisk.

Nu kan man knap nok købe en nogenlunde frisk fisk hos fiskehandleren. Er der så noget at gøre ved det? Vi kan nok alle sammen pege på nogle af de faktorer, der spiller ind. Det vil i alle tilfælde koste en enorm mængde penge og en politisk





enighed, der nok aldrig vil være til stede. Det lyder meget negativt fra min side, og det er det også. Jeg sidder og skriver dette, mens den første rigtige storm lige har lagt sig, og man i TV-Avisen kan høre, at nu går det den rigtige vej. Er det den måde, man frem over vil klare et så stort miljøproblem? Ellers er der vel ikke meget at sige. Klubben fungerer efter hensigten, der kunne blot godt komme flere af de medlemmer, vi sjældent ser. Det bliver spændende at se, om vi kan få de aktiviteter i gang, som vi har vedtaget at prøve. Jeg vil til slut takke foreningens bestyrelsesmedlemmer for et godt år.

Regnskabet

Det reviderede regnskab blev fremlagt af kassereren og godkendt. Kassereren gjorde opmærksom på, at det meste af OSFs kontingent går videre til forbundet, hvorfor det er begrænset, hvad midler klubben har at arbejde med. Der blev foreslået en mindre kontingentforhøjelse, der dog udelukkende vil gå videre til en stigning af

kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund.

Valg til bestyrelsen

Magnus Johansen ønskede at forlade bestyrelsen, men fortsætter som fiskeribetjent. Suppleant John Nedergaard indgår i stedet som bestyrelsesmedlem. Lars-P. Jensen forlader bestyrelsen og som nyvalgt indtræder Vagn Haugaard. Som suppleant genvalgte Niels Jørgen Nielsen. Til revisorer blev Jan Mai genvalgt og nyvalgt blev Lars Abel.

Øvrigt

Grundet omlægning af OSFs regnskabsår så det følger kalenderåret, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 21. januar 2003. Vinder af kontingentfrit år for aflevering af fangstrapport blev Lars Aarø. Det blev foreslået og vedtaget at trække lod om to flasker rødvin for indlevering af bidrag til OSFs to årlige klubblade. Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.

Mindeord

Det er med stor sorg og chok, at vi i Odder Sportsfisker Forening har modtaget meddelelsen om, at vi har mistet en god ven og fiskekammerat, Jørn Ejstrup Pedersen fra Malling, i en meningsløs trafikulykke, natten mellem d. 29 og 30 november 2002. Han blev kun 58 år.



Jørn Ejstrup har været et utroligt afholdt medlem af OSF igennem mange år. Han var der altid, når klubben eller fiskekollegaerne havde brug for en hjælpende hånd; ikke mindst ved etableringen af vores nye lokaler ved Stampemøllen, hvor Jørn Ejstrup ydede en kæmpe indsats, og altid med et stort smil og glimt i øjet.

Jørn Ejstrup var flittig gæst på foreningens mange ture, og sidst her i sommer var vi sammen i Grønland, hvor vi havde en fantastisk fælles oplevelse.

Vi føler med familien og de mange efterladte, der må leve videre med et stort savn.

Ære være dit minde Jørn Ejstrup.

Bestyrelsen

Pokalerne



Største fisk i dansk vand:
Niels Jørgen Nielsen,
havørred, 7 kg



Største fisk på foreningens åtur:
Magnus Johansen,
havørred, 4,5 kg

Ja det er et godt spørgsmål. Danmarks Radio har lavet en lang række TV-programmer omkring dette, hvor en smuk studievært allierer sig med professionelle vurderingsfolk, for at sammesætte et program der holder folk tryllebundet til husaltret.

Vi har desværre ikke en smuk studievært, der er stilet til opgaven, i forbindelse med vores årlige Grej og Åbenhus-arrangement der finder sted søndag den 23. februar 2003 i tidsrummet 10-14. Men vi tilbyder, at du/I kan komme og opleve nyt og gammelt fiskegrej ved selvsyn og byde eller gøre en god byttehandel. Vi opfordrer derfor folk til selv at medbringe alt mellem himmel og jord inden for fiskegrej/fiskelitteratur m.m. for at gøre grejsamlingen så interessant og omfangsrig som mulig. Kig i gemmerne og find alt frem til "hvad er det værd dagen" og kom og vær med.

Alt dette foregår i vores næsten nye lokaler ved Stampemøllen, hvor klubben er vært med Kaffe/te og småkager.

Vel mødt.

Lars Aarø



Kontingent 2003

Seniorer.....	400,-
Juniorer	260,-
Pensionist	325,-
Familie	590,-



Grønland 2002

Den overskrift havde spøgt nogle år efterhånden - nærmere bestemt i 3 år. Det var den tid, der gik, fra vi havde bestemt os for at spare op til en tur til Grønland og til afrejsen i slutningen af juli måned.

Vi var 10 medlemmer af Odder Sportsfiskerforening, der skulle af sted på denne tur.

Vi havde overladt billetindkøb og den overordnede planlægning til Vejle Rejser, og det viste sig at være helt i orden.

Når man skal til Grønland i 14 dage, skal man være forberedt på lidt af hvert.

Der kan være alt lige fra vindstille til storm, fra solskin til regn. Alt dette skal man tage hensyn til, når man skal ligge i telt uden muligheder for at komme i hus. Der var stor forskel på, hvad den enkelte havde af fjeldgrej, nogle havde næsten det hele, og nogle havde ikke noget, der kunne bruges. Ved afrejsen så alle mand ud til at være velbefarende fjeldaber.



At vejret så skulle vise sig fra den bedste side, var bare et held. Det havde regnet uafbrudt i næsten 10 måned før, vi kom, og der havde også været en enkelt storm. Mens vi var der, var der næsten sol hver dag. På afrejsedagen begyndte det at regne igen.

Maden havde vi for størstedelens vedkommende bestilt i forvejen, spegepølse ol. havde vi taget med hjemmefra.

Når man tager 10 mand og sender dem så langt væk, og hvor de er tvunget til at være sammen, er der en ting man ikke kan planlægge sig ud af, og det er, hvordan de går i spænd sammen. En ting er at tage på en fisketur sammen eller sidde og snakke i klubben, noget helt andet er det at sidde på verdens top. Man kan funderer over hvordan det var

gået hvis det havde været dårligt vejr, og der ingen fisk havde været. Det gik godt, endog meget godt og der var masser af fisk, faktisk alle dem man havde lyst til at fange. Naturen er ubeskrivelig smuk, og den gør noget ved én, som skal opleves. Det at sidde foran sit telt og se isbjergene sejle forbi, eller opleve når de med et højt knald som et geværskud brækker

over for derefter at vende rundt, er så specielt, at man blot sidder stille og betragter dette skuespil.

Det er rigtigt hvad man siger: En gang Grønland altid Grønland. Der er flere af dem, der var med på turen, der helt sikkert kommer tilbage, om ikke andet så for at vise konen eller kæresten dette fantastiske land.

Peter Sasser

En grå dag kan også være en festdag



En efterårsmorgen i november hvor vejret er gråt, koldt og blæsende, får jeg den lyse ide at tage ud på Århus Havn for at prøve at fange sild.

Gunnar, en af mine gode venner, har flere gange talt om, han gerne ville med ud for at prøve sildefiskeriet.

Jeg ringede til ham for at høre, om han ville med. Han lød ikke særlig begejstret, han mente det var alt for koldt. Det ville jeg naturligvis ikke indrømme, og påstod at vejret var udmærket, det var kun et spørgsmål om varmt tøj. Han lod sig overtale.

Vi startede fiskeriet inderst i oliehavnen

og bevægede os ud mod havneindløbet og fyret. Det første stykke var der denne dag ingen sild, men halvvejs ude mod fyret begyndte der så småt at være fisk. Vi fangede ca. 30 sild og et par gode stegetorsk.

Efter tre timers fiskeri havde vi fået masser af frisk luft, røde kinder og en god appetit. Vi blev enige om at køre hjem, finde Kasper røghat frem og så invitere vore damer på nyrøget sild, øl og en snaps.

På denne måde blev en grå hverdag til en god og fornøjelig dag.

Niels Jørgen

Underleverandør arbejde:

Maskinfabrikken BEMI er en ren ordreproducerende virksomhed som beskæftiger sig med en alsidig produktion inden for smede- og maskinarbejde samt overfladebehandling

Pladebearbejdning
Klippearbejde
Drejarbejde
Fræsearbejde

Bukkearbejde
Svejsarbejde
Valsearbejde

Afkortearbejde
Profiljernsvalnsning
Sandblæsning/
metaliserings

Glasblæsning
Lakering
Brunering



Maskinfabrikken BEMI Aps

Rønhøjvej 8 - DK 8300 Odder - Tlf. 86 54 14 50 - Fax 86 54 00 47

Forårsprogram 2003



JANUAR

- Tirsdag 7.** Klubstart
-
- Tirsdag 14.** Hyggeaften m. Grønlandsbilleder
Brød og kaffe
-
- Tirsdag 21.** Ekstraordinær generalforsamling
Ændring af regnskabsår - Vedtægtsændringer
Ordinær generalforsamling
-
- Tirsdag 28.** Klubaften
Aktiviteter: Kniv- og netfremstilling, fluebinding m.m.

FEBRUAR

- Tirsdag 4.** Klubaften
- Tirsdag 11.** Aktiviteter: Kniv- og netfremstilling, fluebinding m.m.
-
- Tirsdag 18.** Klubaften
Aktiviteter: Vedligeholdelse af grej
-
- Søndag 23.** Grejdag samt åbent hus på Stampemøllen kl. 10-14
Ryd op i dit gamle grej, der vil forhåbentlig være rig lejlighed
til at bytte, købe eller sælge
-
- Tirsdag 25.** Klubaften
Aktiviteter: Kniv- og netfremstilling, fluebinding m.m.

MARTS

- Søndag 2.** Premiere i Odder Å
Vi mødes i klubben kl. 8.00 til kaffe og rundstykker,
derefter kører vi til åen og starter fiskeriet
Se opslag i klubben for tilmelding til morgenmad
-
- Tirsdag 4.** Filmaften
-
- Tirsdag 11.** Klubaften
- Tirsdag 18.** Aktiviteter: Fremstilling af pirke, blink og spinnere
-
- Søndag 23.** Put & take tur. (Hvor vi skal hen - se opslag i klubben)
-
- Tirsdag 25.** Klubaften
Aktiviteter: Fremstilling af pirke, blink og spinnere

APRIL

Filmaften - Fluefiskeri

- Lørdag 5.-
Søndag 6.** Weekendtur til Djursland
Tonny's sommerhus - Aborre- og kysttur
Se opslag i klubben for tid og sted
- Tirsdag 8.** Fluebinding - Kystfluer
(Lars Aarø og Ib Sejersen)
- Tirsdag 15.** Oprydning i Odder Å - Klubben er lukket
Vi mødes ved Assedrup-broen kl. 19.00
- Tirsdag 22.** Fluebinding - Tørfluer
(Lars Aarø og Ib Sejersen)
- Søndag 27.** Sildetur til Hvide Sande - Vi kører i Tonny bus
Se opslag i klubben for tid og sted
- Tirsdag 29.** Fluebinding - Tørfluer
(Lars Aarø og Ib Sejersen)



MAJ

- Søndag 4.** Geddetur til Astrup Mose. Se opslag i klubben
(Vagn Haugaard og Ib Sejersen)
- Tirsdag 6.** Bådøvelse og demonstration af motor og grej
Vi mødes ved klubben kl. 19.00. (Vagn Haugaard)
- Søndag 11.** Kystkonkurrence. Kysing Strand
Konkurrencen starter ved midnat natten mellem lørdag og søndag og slutter med fællesspisning og indvejning kl. 13.00
Se opslag i klubben for tilmelding og nærmere information.
- Tirsdag 13.** Opvarmning til kastekonkurrence. Flue og spin
(Lars Aarø og Ib Sejersen)
Mødested: Sportspladsen ved Rathlausdal Allé kl. 19
- Tirsdag 20.** Kastekonkurrence. (Lars Aarø og Ib Sejersen)
Mødested: Sportspladsen ved Rathlausdal Allé kl. 19
- Tirsdag 27.** Sidste klubaften. Grillaften med familie
Se opslag i klubben for tilmelding. (Vagn Haugaard)

AUGUST

- Tirsdag 12.** Første klubaften efter ferien



I Erik den rødes fodspor

Tekst og foto: Lars Aarø

Ja, vi havde alle ti en følelse af, at vi skulle op for at erobre, men det var ikke nyt land, kvinder og andre rigdomme, vi havde i tankerne, men naturoplevelser og

specielt fiskeoplevelser, som var formålet med vores længe ventede grønlandstur.

Og os til forskel for nordboernes der var rejst derop, da de var sendt i landflygtighed, havde vi købt en returbillet til Grønland, der havde opkaldt det



fly der fløj os derop, efter en af de gamle nordiske guder.

Så var der heller ikke ret mange ligheder med de gamle sagaer mere, udover vores lange skæg og specielle lugt, som opstår når det ikke er en tur med moderne bedefaciliteter.

Men vore forventninger til naturen og fiskeriet var ligeså høj, som når vikingerne spiste fluesvamp for at komme i rette stemning, når der skulle deles øretæver ud.

Vi havde også læst meget om fiskeriet deroppe, og indhentet mange nyttige oplysninger derom, hvilket er vigtigt for en sådan tur. Vi havde planlagt de vigtigste detaljer nøje hjemmefra, hvilket også fungerede fint, og vi var heller ikke mere fastlåste end at vi var i stand til at omstille os, når vores fiskevand ikke levede op til, hvad vi var blevet fortalt; Vejle Rejser er ikke helt ajour med fiskevandet i og omkring Narssassuaq, der ligger i Sydgrønland og ligger ved det sted, hvor Erik den røde gik i land (Brattahlid)

Det var også dette område der skulle være vores fiskedomicil i de 14 dage, vi var deroppe.

Rig bestand af rødding

Første sted var en smeltevandselv ved Qingua, hvor der skulle være en rig bestand af røddinger, der trak op i elven sidst i juli og begyndelsen af august, hvilket er tidspunktet generelt for de trækkende røddinger.

Vi havde håbet på fin mulighed for fluefiskeri, men det var fiskeri med spin, der gav de mange fine røddinger på op til fem kilo, utrolig stærke fisk var det. En fisk på et par kilo tog op til flere lange udløb og fightede, som en fem-seks kilo's dansk havørred.

På et par timer fangede vi mellem 60 og 70 fisk en dag, fantastisk oplevelse.





Næsten alle blink og spinnere fangede godt, når det var højvande og fiskene trak op i elvene. Når det var lavvande var der næsten intet fiskeri. Der er meget stor forskel på høj- og lavvande i Grønland op til flere meter. Selv om der ikke var den helt store gevinst ved fluefiskeriet i det noget uklare vand, var det en meget stor oplevelse i den fantastiske natur med flot sol og blå himmel.

Verdens dejligste teltplads

Men vi undersøgte selv en anden elv i området, der var helt klar, og gav nogle fantastiske fiskeoplevelser både med spin og flue: store, bomstærke og flotte nyopstegne røddinger.

Verdens dejligste teltplads ved Ltidvleg blev vores næste boplads. Stedet lå ved en mindre elv og med havet som vores egentlige fiskevand. I havet lige nedenfor lejeren var der meget dybt, og vi fangede mange flotte tosk på det dybe vand, eller røddinger når vi spandt hurtigt ind.

Der var tider, hvor vi havde fisk på i

hver andet kast, en oplevelser man skal mange år tilbage i tiden for at have oplevet under mere hjemlige forhold. Elven ved Ltidvleg var flot og med fine fisk, men alt for lille til ti fiskere, så derfor blev der fisket meget langs kysten, der også bød på fine fisk og fantastisk natur. Hvor vi også fik samlet mange kilo fine sten; Grønland er bl.a. kendt for sin mangfoldighed i sten og fossiler, og gæstes af folk fra hele verden der kommer op bare for at samle sten.

Mange vandrende fisk

Det tredje og sidste sted, vi blev sejlet ud til af en gammel ombygget dansk fiskekutter, hed Karra og ligger længere ude af fjorden, i retning mod Narssaq. Et meget anderledes sted end de forrige, meget mere vildt og isoleret fra omverdenen, men alligevel smukt på sin helt egen måde. Der har også været folk før os, vi så også ruiner efter de gamle nordboere, der også har fisket gennem tiderne. Ved elvene så vi sluser og dæmninger bygget af sten ude i vandet,

de har garanteret været meget effektive. De lokale kom også til stedet, mens vi var der for at fiske. Ved Karra løber der også en mindre elv fra en stor sø, hvor røddingerne trak op i søen for at gyde. Vi så også ved selvsyn en aften ved højvande, rigtig mange vandrende fisk, der strøg op gennem elven til gydebankerne i søen. I søen fangede vi ikke ret meget, men der var mange fisk og Tonny fangede en stor flot rødding på omkring de seks kilo.

Fiskeriet ved Karra var igen her bedst i havet på tanger og ved udmundingen af elven. Igen var der stor succes med spin, og fluefiskeriet må vente til en anden god gang, for det kan lade sig gøre, men det kræver noget mere indsigt end bare sådan lige. De elve vi fiskede ved og i, var heller ikke så store og brede med pools der altid holder fisk, det findes deroppe, så det er bare med at prøve en anden god gang.





Besøg udefra

Tirsdag den 24. september havde vi besøg af en lille flok fra Dansk Grejsamler Klub, der fortalte om og fremviste gammelt dansk fiskegrej. De havde primært medbragt grej, der var fremstillet i Århus og omegn. Der blev vist og fortalt om grej fremstillet på centralværkstedet og også fra flere små mere eller mindre professionelle værksteder rundt om i Århus. Vores eget medlem Gunnar Kolding, der også er medlem af DGK havde medbragt et flot udvalg af spændende gammelt grej. Det samme havde de resterende gæster fra DGK. Der var dog ikke rigtig noget fra klubbens egne medlemmer, hvilket nok

kunne tyde på, at der er flere fiskere end samlere i klubben.

Jeg vil dog i den anledning gerne opfordre medlemmerne til at medbringe gammelt grej i klubben, i stedet for at smide det ud, da det måske kan have interesse for andre. Her tænker jeg også på klubbens juniorer, hvis det drejer sig om grej af nyere dato.

Ib Sejersen



Put & take - regnvejlr og gode fisk

Vejrudsigten siger regnvejlr hele dagen i rigelige mængder, og det ser ud til at holde stik. Da vi starter søndag morgen fra Stampemøllen med kurs mod Midtjysk Fiskepark ved Ejstrupholm, åbner himlens sluser sig for alvor, og det bliver ved at regne hele dagen.

Vi er ni medlemmer fra OSF med på turen. Tre af os kørte med i Tonys minibus og resten fordelte sig i tre andre biler, så der var køreplads nok.

Vel ankommet til fiskevandet bliver der opført mindre former for krigsdans, eller skal man kalde det for regndans, for hurtigst muligt at komme i det regntætte tøj og støvler.

Fiskevandet består af to store og fire små søer, som alle er forbundet med et rørsystem, der sikrer at frisk vand hele tiden gennemstrømmer søerne, hvilket betyder, at kvaliteten på fiskene er helt i top og uden den muddersmag, som kendetegner mange put & take ørreder. Jeg starter mit fiskeri i en af de store søer med en lille Meps 2. Efter en lille times resultatløs fiskeri med farveskift mellem små Meps forsøger jeg med et stor Meps 4. I det andet kast er der kontakt med en fisk, en god portionsørred kommer på land og lidt

senere får jeg en mere, denne gang en fin fisk på ca. 1.0 kg.

Efterhånden som dagen går, har jeg fået fisk i næsten alle søer, kun i en af de store søer er det ikke lykkedes for mig. Dagen er efterhånden ved at gå på hæld, og spinnefiskeriet ser ikke ud til at give resultat i den store sø, så jeg skifter spinneren ud med et fluerig. Dette består af en langsom synkende flue, 2 meter 0.3 nylon line samt et blystykke på 7 g. Efter et stykke tids fiskeri og en mistet ørred, kaster jeg riggen ned mod søens ene ende, efter få omgange på hjulet sætter fluen sig fast, i det jeg i første omgang tror er bunden, men som pludselig bliver levende, da jeg holder hårdt i snøren. Et tungt sejt træk fortæller, at en god fisk har taget fluen. En god kamp begynder med flere gode udløb, som dog tilsidst begynder at ebbe ud, og fisken kommer tættere på land. Tony er kommet til, og han får overladt min lille lommegaf, hvormed han i et snuptag haler fisken på land. En stor, flot fuldtfinnet fisk der på vægten siger 6,650 kg. En rigtig god afslutning på en meget våd dag, hvor næsten alle fangede fisk.

Vagn





MEDDELELSER

Regler for Odder Å/Rævs Å

Lodsejerne har gjort os opmærksom på: fra sammenløbet Odder Å-Rævs Å og ud til fjorden hedder åen RÆVS Å, og der må fiskes fra sammenløbet og ud til fjorden som normalt. (Ikke opstrøms). Når du står på broen altid til højre side.

Fredningstider:

Fra den 16. november til 1. marts.

Mindstemål:

Havørred	40 cm
Bækørred	30 cm
Ål	45 cm

Fangstbegrænsning:

3 ørreder pr. medlem pr. dag.

Kroge:

modhager på ormekroge skal være fjernet hele året.

Gæstekort:

Der kan udstedes op til 3 gæstekort til hvert seniormedlem. Kortet fås ved henvendelse til kassereren.

Vigtigt:

Bruger man parkeringspladsen ved Driften, SKAL der altid være en ledig P-plads. Når andejagten starter til september, må du ikke genere andejægerne, der ligger på stand fra broen og ud til hvor reservatet starter. Så fisker du om aftenen efter solnedgang, SKAL du gå op ved parkeringspladsen ved Driften. Dette gælder helt frem til 15. november, når fiskeriet slutter.

Fredningsbælter ved Rævs Å samt Norsminde Fjord

Der har hersket en del tvivl om fredningsbæltet for Rævs Å's udløb i Norsminde Fjord så lad os slå følgende fast: Rævs Å har to fredningsbælter, der er 500 m fredningsbælte i Norsminde Fjord hvor åen løber ud. (Undtaget er erhvervsmæssig fiskeri med faststående redskaber). Der er 500 m fredningsbælte hvor havneudløbet i Norsminde løber ud i havet. Det betyder at fiskeri i en linje tværs over havneudløbet fra den nordre havnemole og næsten ud til Næsset er ulovligt.

Ulovlige fiskeredskaber

Når du går langs åen og evt. opdager ulovlige fiskeredskaber (ruser eller andet) så ring til fiskeribetjenten Magnus Johansen.

Husk du må aldrig fjerne disse redskaber, men gerne ringe til fiskerikontrollen 86 44 89 11.

Fangstjournal for Odder Å

skal afleveres inden generalforsamlingen uanset om der er fanget fisk eller ej. Dette er vigtigt for at få et overblik over åens ørredbestand.

Der vil blive trukket lod om et års gratis medlemskab af OSF blandt de indsendte fangstjournaler.

Bådene

Foreningens jolle og motor på trailer henstår ved Magnus, Hovedgaden 6, Gylling, tlf 86 55 17 51. Foreningens anden jolle vil vi efter istandsættelse forsøge at få til Skanderborg sø. Nærmere herom vil i løbet af foråret fremkomme på opslag i klubben. Ved Alrø-dæmningen til højre (førstfor) ligger Hov sydstrands jolle som vi også må benytte i år, den er mærket med HSJ. Må kun benyttes i tidsrummet kl. 10.00-18.00 af hensyn til garnfiskerne. Redningsveste medtages selv.

Indmeldelse af nye medlemmer

Nye medlemmer kan henvende sig til formanden, der har girokort til indmelding. Kvitteringen er gyldigt medlemsbevis. Fremtidig betaling sker automatisk gennem Danmarks Sportsfiskerforbund, der også sørger for at modtager bladet Sportsfiskeren.

Kontingent 2003

Senior	400,-
Junior	260,-
Pensionist	325,-
Familie	590,-

**Glæd
dine klubkammerater
og dig selv!**

*- kom med et indlæg
til bladet og deltag
i konkurrencen
om to flasker rødvin*

